

# Liedblad voor de morgendienst van 13 januari in de Oosterholthoeve

Voorzanger ds. G.J. Codée

**Voorzang:** Psalm 122: 1 en 3

**Zingen:** Lied 452 1, 2 en 5 (Weerklank)



1 Lof zij de Heer, de al - mach - ti - ge



ko - ning der e - re.



Laat ons naar har - te - lust zin - gen



en blij mu - si - ce - ren.



Kom al - len saam,



psalm - zing de hei - li - ge naam,



loof al wat a - demt de He - re.

2. Lof zij de Heer,  
Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht  
als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer  
met de heerlijkste naam van zijn namen,  
christenen loof Hem  
met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen.

**Zingen:** Psalm 81: 1, 11 en 12

**Schriftlezing:** Schriftlezing Johannes 1: 44 - 52

**Kinderlied:** OTH 553

Vertel het aan de mensen  
wie liefde heeft: Jezus!  
Vertel het aan de mensen  
wie vrede geeft: Jezus!  
Vertel het aan de mensen,  
dat Jezus leeft;  
vertel het aan de mensen.

Want iedereen moet weten  
wie liefde heeft: Jezus!  
Want iedereen moet weten  
wie vrede geeft: Jezus!  
Want iedereen moet weten,  
dat Jezus leeft.  
Iedereen moet weten.

## Zingen en Collecte: Psalm 139: 1 en 2 (Weerklank)

1. HEER, die mij *ziet zoals ik* ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, *Gij weet* waar ik ga,  
Gij *volgt mij* waar ik zit of sta.  
Wat mij ten *diepste houdt* bewogen,  
't ligt alles *open* voor uw ogen.

2. Gij zijt zo *diep vertrouwd met* mij:  
wie *weet mijn* wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn *leven* woord voor woord,  
Gij *hebt mij* voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, *op al mijn* wegen  
en altijd *weer komt Gij* mij tegen.

## Zingen: Lied 41:1, 2 en 3 (Weerklank)

1. Jezus die langs het water liep  
en Simon en Andreas riep,  
om zomaar zonder praten  
hun netten te verlaten, –  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en roept ook ons, roept jou en mij,  
om alles op te geven  
en trouw Hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam  
en tollenaars terzijde nam:  
"k Wil in uw woning wezen  
voor nu en voor nadezen", –  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en neemt ook jou terzij of mij  
en vraagt ons, Hem te geven  
de rijkdom van ons leven.

3. Christus die door de wereld gaat  
verheft zijn stem niet op de straat,  
Hij spreekt ons hart aan, heden,  
en wenkt ons met zich mede.  
En lokt ook nog zoveel ons aan,  
tot wie zouden wij anders gaan?  
Hij heeft en zal ons geven  
alles, – het eeuwig leven.

## Zingen: Psalm 72: 4, 6 en 10 (Weerklank)

4. Oprechten zullen *alom* groeien,  
daar 't *onrecht* dan verdwijnt.  
Ook *zal de vrede volop* bloeien,  
todd*at geen* maan meer schijnt.  
Van *zee tot zee zal hij* regeren,  
*zover men volken* vindt.  
Men *zal van oost tot west* hem eren  
en *prijzen zijn* bewind.

6. Ja, *elke* koning *zal zich* buigen  
en *knielen* voor hem neer.  
Elk *volk zal* van zijn *macht* getuigen,  
hem *dienen* tot zijn eer.  
Want *deze vorst* hoort *naar de* armen  
die *roepen in* hun nood.  
Hij *helpt verdrukten* vol erbarmen  
en *redt hen* van de dood.

10. De *HERE* God zij *lof* bewezen  
door *alle* tijden heen.  
Die *HEER, in* Israël *geprezen,*  
doet *wondren,* Hij alleen.  
Zijn *naam moet eeuwig lof* ontvangen,  
aan *Hem alleen* de eer.  
De *aarde juiche* met haar zangen:  
Ja, *amen! Loof* de Heer!

Adres beroepen dominee:  
Ds. G.J.Codée  
Chopinlaan 1  
3603 CG Maarssen  
gj@codee.nl