

# Liedblad voor de morgendienst van 2 december in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds Brussaard (1<sup>e</sup> adventszondag)

**Zingen:** Gezang 1: 1 en 3

1. Hoe zal ik U ontvangen,  
hoe wilt Gij zijn ontmoet,  
o, 's werelds hoogst verlangen,  
des sterv'lings zaligst goed?  
Dat ons uw Geest verlichte!  
Houd zelf de fakkel bij,  
die, Heer, ons onderrichte,  
wat U behaag'lijk zij!

3. Nog eens zal Hij verschijnen  
als Richter van 't heelal,  
die 't hoofd van al de zijnen  
voor eeuwig kronen zal.  
Nog is die dag verborgen;  
wacht hem gelovig af,  
terwijl de grote morgen  
reeds schemert boven 't graf!

**Zingen:** Psalm 98: 2

**Zingen:** Psalm 25: 5 (Weerklank)

Louter *goedheid* zijn Gods paden  
voor wie *leeft naar* zijn verbond,  
daaraan *trouw blijft* en *zijn* daden  
slechts op Gods geboden grondt.  
Zie mij *schuldig* voor U staan,  
HEER, *vergeef mijn* overtreden,  
neem mij *om uws naams wil* aan,  
groot zijn uw *barmhartigheden*.

**Schriftlezing:** Lukas 1: 1 – 7

Thema: Toen en nu..

**Zingen:** Lied 410 (OTH)

Heel gewoon, heel gewoon.  
Niemand had 't zo verwacht.  
Geen paleis of een dure woning,  
wie had dat ooit gedacht.  
Door te worden als een kind,  
heel eenvoudig,  
door te worden als een kind, heel klein,  
kon Hij onze Koning worden,  
kan Hij de Redder zijn.

**Collecte en zingen:** Psalm 43: 3 en 5



## Zingen: Lied 328: 1 en 2 (Weerklank)



1 Heer, wij ko-men vol ver - lan-gen,  
op uw roep-stem naar uw dis,  
want door schuld met schrik be - van-gen  
zoekt ons hart ver-gif - fe - nis:  
slechts in U be-staat ons le-ven,  
die uw bloed voor ons wou ge-ven;  
laat ons dan in brood en wijn  
met U - zelf ge-spij-zigd zijn.

2. Sterk ons wankelend vertrouwen,  
geef ons zelf wat Gij gebodt:  
dat wij met oprecht berouwen  
enkel rusten in uw dood;  
ja, vervul ons met uw krachten,  
opdat wij uw wet betrachten,  
zeggen zo uw sacrament,  
dat ons hart U steeds meer kent.

## Zingen: Psalm 84: 6

### Voor de middagdienst

Wij kennen deze geschiedenis als : het offer van Abraham

of de beproeving van Abraham. Het is ook een adventsgeschiedenis.

Zij wordt ten volle werkelijkheid in de komst en werk van Jezus Christus.

In het Jodendom is deze geschiedenis bekend als "de binding van Izak" Zijn beproeving was zwaarder dan die van Abraham.

Het Joodse volk herkent zichzelf in deze "binding".

Izak's nageslacht is miljoenen, miljoenen keer opnieuw geofferd in de eeuwenlange vervolgingen en uitroeiing in de concentratiekampen :om de Naam van de Eeuwige.

Tegelijk is de geschiedenis een blijvend teken van hoop: Izak herleefde. Het Joodse volk leeft!.

Op Nieuwjaarsdag wordt Genesis 22 gelezen. De hele mensheid wordt bij het begin van elk nieuwjaar door God bevolen: Wees Mij en Mijn geboden gehoorzaam, zoals Abraham en Izak.. Zo blijft deze geschiedenis actueel.

Alle nadruk valt ook op het unieke van elk mensenleven. God wil de dood van een mens niet..

