

Liedblad voor de middagdienst van 2 december in de Dorpskerk

Voorganger: ds v/d Velden

Zingen: Lied 105: 1 en 2 (Weerklank)

1 Een blij - de bood - schap, vol van le - ven,
weer - klinkt o - ver het we - reld - rond:
God schenkt, zo - als er staat ge - schre - ven,
ver - los - sing en een nieuw ver - bond.
Het is de lief - de van de Va - der,
die aan ver - lo - ren kin - deren denkt.
In zijn ge - na - de komt Hij na - der:
Hij geeft zich - zelf als Gods - ge - schenk.

Hij zoekt een wereld vol ellende,
die zich van Hem heeft
afgewend.

Hij zoekt hen, die Hem niet meer
kenden,
vol liefde op; het wordt Advent.
Hij wil ook ons het licht
hergeven,
zelfs als ons hart Hem weerstand
biedt.

Hij gaf voor ons zijn heerlijk
leven,
toen Hij de hemeltrouwen verliet.

Zingen: Psalm 62: 1 en 4 (NB)

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen

Zingen: Psalm 117 (NB)

Looft, alle volken, looft den HEER,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan!

Schriftlezing: Genesis 22:1-20 (Kerntekst: Genesis 22:14)

Thema: De HEERE zal erin voorzien.

Collecte en zingen: Psalm 56: 2 en 5

Zingen: Psalm 73: 13

Zingen: Lied 152: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)



1 Lam Gods, dat zo on-schul-dig,
zo moedig en ge-dul-dig,
aan 't schand-lijk kruis-hout lijdt,
ver-dien-den niet mijn zon-den
die striemen en die won-den?
Ik weet dat Gij on-schul-dig zijt!

2. Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Maar in uw mededogen
sloeg Gij op mij uw ogen
en wilde mijn Verlosser zijn.

3. Dat ik U dankbaar nader,
o Voorspraak bij de Vader,
wat is uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven
en stierf daarom die wrede dood.

4. O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij uw grote vrede,
deel mij uw hemel mede
en leid mij eens in 't vaderhuis.

Wij kennen deze geschiedenis als : het offer van Abraham of de beproeving van Abraham. Het is ook een adventsgeschiedenis. Zij wordt ten volle werkelijkheid in de komst en werk van Jezus Christus. In het Jodendom is deze geschiedenis bekend als "de binding van Izak" Zijn beproeving was zwaarder dan die van Abraham. Het Joodse volk herkent zichzelf in deze "binding". Izak's nageslacht is miljoenen, miljoenen keer opnieuw geofferd in de eeuwenlange vervolgingen en uitroeiing in de concentratiekampen : om de Naam van de Eeuwige. Tegelijk is de geschiedenis een blijvend teken van hoop: Izak herleefde. Het Joodse volk leeft!.

Op Nieuwjaarsdag wordt Genesis 22 gelezen. De hele mensheid wordt bij het begin van elk nieuwjaar door God bevolen: Wees Mij en Mijn geboden gehoorzaam, zoals Abraham en Izak.. Zo blijft deze geschiedenis actueel.

Alle nadruk valt ook op het unieke van elk mensenleven. God wil de dood van een mens niet.