

## Kamp 2017 JV Obadja en TC Eljada

Het weekend begint vrijdag rond half 5 met een gezellige drukte aan de 'Kruisweg'. Jongeren laten hun bagage in de dubbeldekker stouwen, nemen afscheid van het thuisfront en klimmen moedig de bus in. Niet veel later reist de bus af en volgen een paar auto's. Tjonge, wat veel uitzwaaiers! Gaaf. Op de kamplocatie in Putten aangekomen, blijkt dat ook voor 70 man heerlijke macaroni kan worden geserveerd door Rieneke en vader Van Dorsten. In 2015 36 jongeren, in 2016 54 en dit jaar zijn we met 72 jongeren! Ons 7<sup>e</sup> kamp alweer! Aan tafel staan we stil bij de situatie van Jarno, trouwe kampganger, meer net weer geopereerd. Alles overhoop... Het gaat ook jongeren niet voorbij. Gelukkig zijn de berichten rond Jarno hoopvol!

's Avonds levend ganzenbord onder leiding van Geesje en Hanneke. Fanatiek wordt gerend om de juiste nummers te vinden. Merkwaardig die jongeren die rondrennen als konijnen en maar 'wortel, wortel' blijven roepen... of 10 rondjes om een pion en vervolgens slalommend een parcours afleggen... Vermakelijk! En wat zie je veel soorten gezichten en grimassen als een stukje citroen gegeten wordt. Kortom, een geslaagd spel en we konden het heerlijk buiten doen. Tijdens de Sing in wordt het thema verder ingeleid. Aangrijpend filmpje gezien van Erwin Hout, die al op jonge leeftijd verlamd werd. Alles overhoop! En toch... in zijn ogen zie je de hoop oplichten! Groter dan de Helper, is de nood toch niet! Dan nog een leuk spel om elkaar wat beter te leren kennen! Zoveel nieuwelingen...

Keurig om half 9 zit iedereen op zaterdagochtend aan tafel voor het ontbijt. De jarige Alinde wordt luid toegezongen, want een dag eerder is al goed geoefend 😊. Kees van Vianen gaat vervolgens interactief met de jongeren aan de slag. Hij krijgt veel antwoorden op de vraag wat hoop geeft en waardoor je wel eens wanhoopt. Actuele thema's als luisteren naar popmuziek, het kijken naar films, verslaving, het leed door gebroken gezinnen, anders geaardheid en psychische nood komen confronterend en soms middels een filmfragment aan de orde. Indringende boodschap. In het paradijs was de mens altijd en volmaakt in verbinding met God en met elkaar. Zo gaaf was het en zo hopeloos en gebroken is het geworden door de zondeval. 'Als je eerst iets voor 75% doet en later voor de helft, dan eindigt het vaak in niks', waarschuwt hij bewogen. En waar worden wij nu echt door beïnvloed? Bijbellezen, stille tijd, zingen uit de gele bundel... of beïnvloedt Hollywood ons veel meer? Je denken wordt beïnvloed door de hopeloze bagger van de duivel, hij wil je meenemen naar de hel. Het appèl klinkt:

Stop er mee, breek er mee! Eén druppel bloed van de Heere Jezus reinigt van al je zonden! Als je ziet op Jezus, is er hoop voor de toekomst! En verwachting, want de Heere komt er aan.

In het zonnetje genieten we de middag van sport en spel. Mark heeft een spellencircuit geregeld en het gaat er hard, maar sportief aan toe bij het tienbal, lijnbal en bubblebal. Grootste attractie is wel het pijl en boog schieten... Moeilijker dan je denkt, maar super leuk om je tegenstander op het parcours uit te schakelen. De Van Dorstens hebben daarna een overheerlijk koud- en warm buffet klaargezet, terwijl ook het toetjesbuffet niet ontbreekt. Dat gaat er wel in na zo'n intensieve middag! Dian en Marc vallen in de prijzen bij de verkleedwedstrijd! Joanne en Albert lijken wel een stel pinguïns, alleen de snavel ontbreekt... Oordeel zelf als je de foto ziet... Vlak bij het kamp spelen we buiten levend stratego onder leiding van Pieter en Niels. Wie niet sterk is, moet slim zijn... En zo wordt de vlag al vrij snel veroverd: 'In oorlogstijd gaat het er ook niet altijd eerlijk aan toe'. Tja...

Op zondagmorgen gaan we naar de kerk! 'Nabij u is het Woord! Wat zijn we dan ongelofelijk dicht bij de zaligheid!', zegt ds. Lohuis ondermeer. Een zinnetje dat blijft haken en dat we nog eens moeten herkauwen... Hij preekt over Openbaring 1: 12 en 13a. We voelen ons zeer welkom, want ons thema komt geregeld voorbij en ook in de gebeden krijgt het kamp een plek. Na koffie en lunch worden spelletjes gedaan, gepuzzeld en een groepje zingt. Omdat dit het 7<sup>e</sup> kamp is van JV Obadja en TC Eljada, proberen we een groepsfoto te maken in de vorm van een 7. Als je het weet, kun je het zien 😊.

Als om half 4 de kampdienst begint onder leiding van ds. Lubbers, zit de kamplocatie echt bomvol! De preek gaat met name over de helm der zaligheid (Efeze 6: 17). Drie punten ook in de kamppreek natuurlijk: 1. tegen welke aanvallen? 2. wat is die helm? en 3. hoe beschermt die helm? De duivel is slim, heeft ruim 6.000 jaar ervaring en hij werkt als een schroevendraaier... De duivel verleidt en houdt je daarna voor dat er toch geen vergeving voor jou is. De helm der zaligheid, de helm van de hoop is nodig: met blijdschap verwachten wat je hoopt! Wat is het dan nodig dat je weet wat God belooft. En volharding is nodig, zoals die soldaat volhoudt om die rode baret te bemachtigen. Let op Jezus, de opperste Leidsman en Voleinder van het geloof. Strijd de goede strijd van het

geloof, om dan Thuis te komen bij Hem. Ook het broodjesbuffet is prima verzorgd. Soep en kroket maken het feestje compleet! In 12 groepjes bespreken we de preek naar aanleiding van 4 vragen. Heerlijk om met z'n allen 'Lichtstad met Uw paarden poorten' tweestemmig te zingen aan het eind van de preekbespreking. Zingen helpt en ondersteunt het hopen! Lisanne organiseert aan het eind van de avond nog een heerlijke chaos die 'levend bingo' heet. Overal worden spullen vandaag gehaald, uiteindelijk is er alleen een valse bingo...

Niet iedereen heeft de laatste nacht veel geslapen, toch is iedereen om half 8 op het appèl en wordt in no time ingepakt, opgeruimd en schoongemaakt. Super top jongelui!!! Al voor de bus er is, is alles klaar. Na een voorspoedige reis zijn we om 9.55 uur weer terug bij de woning van onze jeugdouderling. We zijn de HEERE dankbaar voor het goede verloop van het weekend, de sfeer/gezelligheid, de contacten en het prachtige weer! En we hopen dat Hij het gezaaide met Zijn zegen wil achtervolgen! Jongeren, bedankt voor jullie gezelligheid en meedoen! Hoewel 7 het getal van de volheid is, gaan we DV volgend jaar graag weer met jullie op kamp!

Albert, Derko, Joanne en Jan.