

Op reis... waarheen?

Met een flinke en gezellige opstopping in de Dorpsweg begint het kamp 2015. Wat een spullen nemen de jongelui allemaal mee... en dat voor een paar dagen! De grote kar past maar net dicht. Kamp... voor de vijfde keer alweer, ons eerste lustrum! Dit jaar voor het eerst aan het begin van de mei-vakantie: van 1 t/m 4 mei. Opnieuw vertrekken we naar de prima locatie 'de kleine Voordijk' in Putten.

Na de traditionele macaroni is er enthousiasme alom bij de balspelen. We zijn dankbaar voor het mooie weer! Na het vieren van een verjaardag met overheerlijke taart, gaan we door middel van een sing-in op reis met en door het Johannes Evangelie als intro op het thema. Tussendoor interactieve elementen met groene en rode kaartjes... ehm... messen en lepels ;-). Aan het eind van de avond nog een topspel met volop hilariteit. Super gezellig en genieten.

Op zaterdag worden we wakker door fluitende vogels. Stralende zon! Dank U, Heere! Na het eten worden inspirerende workshops aangeboden door gedreven

(oud)gemeenteleden. Elke jongere kan kiezen, voor elk wat wils! Jeannet Riemersma leert jongeren een lied aan passend bij het thema. Joanne Juffer denkt met jongeren na over het maken van een gedicht rond het thema. Diepzinnige uitingen vanuit het hart gehoord. Anne-Mieke ten Brinke doet een beroep op de creativiteit bij het schilderen en Marcel ten Brinke laat de jongeren kleien rond het thema. Bij Albert en Derko kan hout worden bewerkt en onder leiding van Clazien v.d. Schelling wordt rond het thema gefotografeerd in de omgeving. Waardevol hoe de creatieve én betekenisvolle opbrengst door jongeren zelf wordt toegelicht... Onvergetelijke ochtend!

Diverse jongeren hebben een zeskamp voorbereid en puik georganiseerd. Enthousiaste deelname! Pfffff pittig om op de rups vooruit te komen, zeker als er eentje blijft zitten... Het team van captain Albert leidt een smadelijke nederlaag met de lopende 'A', na een 'gouden wissel' ;-). Zonverbrande gezichten na de sportieve inspanningen! En spierpijn de volgende dag... 's avonds zijn we verwend met een prima verzorgd koud en warm buffet en rond de vuurkorf komen de echte verhalen...

Na het ontbijt en de afwas op zondag naar de kerk in Elspeet. 'Gaat in door de enge poort', is het thema waar ds. Goudriaan over preekt. Dat past goed bij ons kampthema. Onder leiding van de muziekgroep zingen we een half uur. 's Middags zijn er gasten uit IJsselmuiden, waaronder het gezin Lubbers. Dominee Lubbers leidt de kampdienst over het laatste oordeel naar aanleiding van het slot van Openbaring 20. We eten gezellig en heerlijk met elkaar en ondanks de korte nachten, wordt goed meegedaan met de preekbespreking! De chaotische bingo verloopt vervolgens zoals het klinkt... Hilariteit alom. Er volgt een creatief bedankje voor de leiding. Top! Bedankt allemaal! Domper op de kampvreugde is als een jongere 's avonds laat nog naar het ziekenhuis moet. Gelukkig kan ze nog even terug komen om fatsoenlijk afscheid te nemen. En fijn dat ze toch mee was. Sterkte bij je herstel!!!

Na kort nachtje werd eendrachtig en in goede samenwerking in no time alles ingepakt en schoongemaakt! Toppers! Bij 'het Baken' de kar uitpakken en afscheid nemen. Iedereen weer veilig thuis, dankbaar! Beetje bijslapen... Waardevol en reuze gezellig kamp gehad. Een indringend en aansprekend thema: Op reis... waarheen? Jezus is dé weg, de enige weg naar het eeuwig leven!!!

Leiding TC Eljada en JV Obadja

Met vriendelijke groet,

Jan Hofstede