

Beste catechisant,

Als nieuwe catecheet binnen de gemeente stel ik mij graag even voor. Ik ben Niels Stouten, bachelor-student Theologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Het bosrijke Apeldoorn is niet alleen de plek waar ik studeer, maar ook de plaats waar ik woon en werk. Voor mijn studie, toen ik nog in Nieuw-Lekkerland woonde en kerkte, was ik als docent werkzaam in het voortgezet en basisonderwijs. Naast dat ik vanuit Just Read It catechese geef in jullie gemeente, doe ik dat op de maandagavond ook in de Hervormde Gemeente van Tricht.

Ik zie er naar uit om samen een seizoen lang in de Bijbel te duiken. We leren daarin wie God is en wie wij mensen zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk om de catechese praktisch te maken. Zo kunnen de volgende vragen zomaar aan de orde komen: Wat voor rol speelt het geloof gelijk in ons dagelijks leven? Zijn er zaken in de kerk waar je tegenaan loopt of waar je juist erg blij van wordt? En zegt een belijdenis van eeuwen oud ons eigenlijk nu nog wel iets? etc.

Ik hoop dat we met elkaar een zegenrijk seizoen zullen hebben en eigenlijk twijfel ik daar niet aan want Jezus zegt: '...waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.' (Mt. 18: 20)

Hartelijke groet,

Niels Stouten

