



Vandaag gaat de preek over 2 bijbel gedeelten: Johannes 10:11-18 en Hebreeën 13:8-21

Woorden Bingo. Kleur het vakje als je dat woord / zinnetje gehoord hebt.
En trek een lijntje naar het goede plaatje.



God van de vrede
Grote Herder van de schapen
Onze Heere Jezus Christus
Gods wil doen
Uit de dood teruggebracht
Bloed van het eeuwig verbond



Waarom denk je dat de Heere Jezus met een herder vergeleken wordt?

Wat betekent het om een schaap te zijn van Jezus' kudde?

Is de wil van God doen moeilijk?

Wie wil jou daarbij helpen?



Dit is een Memory spel. Als je het wilt spelen, moet je dit blad 2 x printen.

Schapen memory

		
		
		
		
	<p>Jezus is de goede herder</p>	<p>Jezus houdt van jou ! </p>