

Liturgie voor de morgendienst van 14 juli in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds. F. Hoek

Zingen: psalm 126: 1 en 3

Zingen: lied 279: 1 en 2 (Weerklank) (wijs psalm 132)

1. Heer, *spreek mij aan zodat ik hoor,*
ik *buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.*
Trek *door de akker* van mijn hart,
trek *door mijn zonden, zwaar en zwart,*
uw *langgerekte, diepe voor.*

2. Heer, *spreek mij aan zodat ik hoor,*
maak *open mijn gesloten oor;*
Gij *zaait uw Woord als* zuiver zaad,
uw *Geest is als de wind die waait,*
uw rijk het *graan dat* Gij straks maait.

Zingen: psalm 119: 67

Schriftlezing: Mattheus 13: 1-23

Zingen: lied 265 (OTH) abba vader

Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be
evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.

Zingen: psalm 95: 1 en 4

Zingen: psalm 62: 1 en 7

Zingen: psalm 139: 1 en 14 (Weerklank)

1. HEER, die mij *ziet zoals ik ben*,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, *Gij weet* waar ik ga,
Gij *volgt mij waar* ik zit of sta.
Wat mij ten *diepste houdt bewogen*,
't ligt alles *open voor uw ogen*.

14. Doorgrond, o *God, mijn hart; het ligt*
toch *open* voor uw *aangezicht*.
Toets mij of *niet een weg* in mij
mij *schaadt en leidt* aan U voorbij.
O *God, houd mij geheel omgeven*,
en leid mij *op de weg* ten leven.