

Liturgie voor de middagdienst van zondag 7 april in de dorpskerk

Voorganger: ds. F. Hoek

Zingen: lied 115: 1, 2 en 3 (OTH)

1. Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die zichzelf gaf aan 't kruishout,
en mij redde van de dood.

(refrein)

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

(refrein)

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht;
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.

(refrein)

Zingen: lied 153: 1, 2, 3 en 6 (Weerklank)

1 Leer mij, o Heer, uw lij-den recht be-trach-ten,
in de-ze zee ver - zin-ken mijn ge-dach-ten:
o lief-de die, om zon-daars te be - vrij-den,
zo zwaar moest lij - den.

2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

3. O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.

6. Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Schriftlezing: Lukas 23: 26-43
1 Petrus 2: 19-25

Zingen: Psalm 117 (Weerklank)

Loof, alle volken, loof de HEER,
roem, alle naties, roem zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Hef met ons halleluja aan!

Zingen: Psalm 54: 1 en 2

Zingen: Psalm 17: 3 en 4

Zingen: Psalm 22: 9 en 12