

Liturgie voor de middagdienst van zondag 14 juli in de Dorpskerk
Voorganger: ds. E. De Mots

Zingen: psalm 104: 5 en 7

Zingen: psalm 105: 2 en 3

Zingen: psalm 117

Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 3 - 16

Zingen: lied 297: 7, 8 en 9 (Weerklank) (wijs gebed des Heeren)

7. Leid ons in geen verzoeking ooit,
verberg voor ons Uw aanzicht nooit!
Gij weet het, onze kracht is klein;
de driften veel, en 't hart onrein.
Wat wordt er van ons in die staat,
o Vader, zo Gij ons verlaat?

8. Verlos ons uit des bozen macht;
bescherm, en sterk ons door Uw kracht
wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot;
dus zijn w' elk ogenblik in nood.
Hier komt nog vlees en wereld bij,
ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

9. Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer!
U, die ons helpen wilt en kunt,
die in Uw Zoon verhoring gunt,
die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Zingen: psalm 89: 7

Zingen: lied 227: 1, 2, 3 en 6 (Weerklank)



1 Blijf bij ons, Je - zus, on - ze Heer;



de a-vond daalt op aar - de neer;



het hel-der licht, uw god-delijk woord,



mo-ge bij ons schij-nen on - ge-stoord.

*2. Geef ons in deze zware tijd
volharding en standvastigheid,
opdat wij woord en sacrament
bewaren tot aan 's werelds end.*

*3. Bewaar uw kerk, zij is benard,
want wij zijn boos en traag en hard;
geef vrucht en zegen op uw woord,
maak dat alom het wordt gehoord.*

*6. Uw woord maakt onze harten sterk,
het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij Heer,
buiten uw woord niets zoeken meer.*