

## **Liturgie voor de middagdienst van 14 april in de Dorpskerk**

**Voorganger:** ds. W. Dekker

**Zingen:** lied 142: 1, 4, 6 en 7 (Weerklank)

1. Gethsémané, die *nacht moest eenmaal* komen.

De *Heiland* heeft *bewust die weg* genomen.

Hij *laat zijn* doel niet *los*, *wijkt niet* terzijde,  
*aanvaardt het* lijden.

4. Laat *Vader*, deze *beker Mij* voorbijgaan;  
waar *zijn de eng'len die Mij kunnen* bijstaan?  
Maar, zo *Ik* niet dit *lijden mag* ontvlieden,  
uw *wil* geschiede.

6. In *angst en tranen* werd *zijn strijd* gestreden.  
Toen *kon Hij* *toebereid naar voren* treden.  
De *duisternis* kon, *wat zij mocht* verzinnen,  
Hem *niet* verwinnen.

7. Hier *zijn wij*, Heer, een *afgeweken* schare,  
wij, *die zo zorgeloos, zo ontrouw* waren.  
Verander ons en *reinig onze* harten,  
o *Man van smarten!*

**Zingen:** psalm 89: 15 en 16

**Zingen:** Gebed des Heren: 3 en 9

**Schriftlezing:** Johannes 19: 1 - 16

**Collecte en zingen:** lied 150: 1, 6, 7 en 8 (Weerklank)



6. *Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.*

7. *Om het woord van godd'lijk recht dat Gij tot uw rechtters zegt, – zelf hebt G' uw geding beslecht, – Kyrie eleison.*

8. *Om de doornen van uw kroon, om de gees'ling en de hoon, roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison.*

**Zingen:** psalm 45: 1 (NB)

1. Met luider stem breng ik de koning hulde omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde, mijn tong rept als een snel bestuurde pen van hem wiens gratie ik niet waardig ben! Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring, de woorden van uw mond zijn vol bekoring, voor eeuwig en altoos door God bemind, zijt gij veel schoner dan een mensenkind.

**Zingen:** psalm 72: 8 en 9 (Weerklank)

8. *'De koning moge eeuwig leven!' bid elk met diep ontzag. Men zal hem goud van Sjeba geven, hem prijzen heel de dag. Het land zij vol van golvend koren, gekoesterd door de zon, dat zijn geruis alom laat horen als op de Libanon.*

9. *De stedelingen zullen groeien zoals het groene kruid. Des konings naam zal altijd bloeien de eeuwen in en uit. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 't gezegend heidendom de roem van deze koning prijzen, die Davids troon beklom.*

