

## Liedblad voor de morgendienst 17 mei.

Predikant: Ds. L. Wüllschleger

**Zingen:** Weerklank 13:1, 2 en 7

1 Laat ons nu vro-lijk zin-gen!  
Kom, hef uw lie-deren aan  
voor Hem, wie al - le din-gen  
al - tijd ten dien-ste staan.  
Ik wil de Heer daar - bo - ven  
lof - prij-zen hier op aard,  
ja, Hem van har-te lo - ven,  
die vei-lig mij be-waart.

2. Hoe goed is 't hun die bouwen  
op Isrels vaste rots,  
hun die zich toevertrouwen  
de trouwe handen Gods.  
Zij hebben 't heil verkregen,  
de allerschoonste schat;  
God leidt hen op zijn wegen,  
hun voet wordt moe noch mat.

7. Ik arme en geringe,  
hoe zou ik voor uw troon  
U lof en dank toezingen?  
Gij zijt zo groot, zo schoon.  
Maar omdat Gij mijn leven  
duldt voor uw aangezicht,  
mag ik, o Heer, U geven  
de weerglans van uw licht.

**Zingen:** Weerklank Ps. 66:6 en 7

6. Gij die God vreest, ik zal u spreken  
van al wat aan mij is geschied.  
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,  
of in mijn hart was reeds een lied.  
Zou God mij hebben willen horen,  
wanneer ik onrecht had beraamd?  
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,  
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

7. De naam des Heren zij geprezen!  
Hij, die getrouw is en nabij,  
heeft mijn gebed niet afgewezen.  
De Heer is goed geweest voor mij.

**Zingen:** Psalm 119:83

**Schriftlezing:** 1 Petrus 1:1-12

**Tekst:** 1 Petrus 1:3

## Kinderlied: Weerklank 596

Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

**Zingen:** Psalm 43:3, 4 en 5

**Zingen:** Weerklank Ps. 130:4

4. Hoop op de Heer, gij vromen.

Is Israël in nood,

er zal verlossing komen,

Gods goedheid is zeer groot;

Hij hoort naar uw gebeden,

blijft Israël nabij.

Van ongerechtigheden

maakt Hij zijn volk weer vrij.

**Zingen:** Weerklank 85:1, 2 en 4



1..Als je de Vader vraagt om 'n brood, geeft Hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden, klein of groot, heus, Hij vergeet er niet één.

2.As je mijn Vader iets wilt vragen, vraag in mijn Naam, Ik zal het doen. Ik ben met je alle dagen, Ik ben dezelfde als toen.

2. Gij zult de erfenis verkrijgen die in de hemel wordt bewaard – als God verbreekt het grote zwijgen, wordt eindelijk geopenbaard wat onaantastbaar weggelegd ons door God zelf is toegezegd.

4. Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde, gij die Hem ongezien bemint, Hem op zijn woord alleen vertrouwd, wees blij, verheugt u als een kind, het grote einddoel is in zicht: uw heil komt stralend aan het licht!