

Liedblad voor de morgendienst 10 mei.

Predikant: Ds. M. van Dam

Zingen: Weerklank Psalm 65a:1 en 4

1 De stil - te draagt mijn stem naar bo - ven
in lof-zang, tot Uw eer,
want al - les wat ik U be-loof - de,
dat komt U toe, o Heer.
Wij heb-ben niet vergeefs ge - be - den
tot U die ant-woord geeft,
U hoort ons roe-pen hier be - ne - den,
tot U komt al wat leeft.

4. Dat elke avond, elke morgen
de wereld voor U juicht,
en vol van dank voor al Uw zorgen,
ons hart zich naar U buigt.
Het land wordt vruchtbaar door Uw
zegen,
U zorgt dat alles groeit,
U vult rivieren met Uw regen,
zodat de akker bloeit.

Zingen: Psalm 126:1 en 2

Zingen: Weerklank 282

1 Het Woord van God brengt goede vruch-ten voort,
in ie-der mens die luis-tert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt hon-derd-vou-dig vrucht:
het keert niet on-ver-vuld te-rug.

2. Beproof mijn hart dat voor u
openligt;
niets is verborgen voor uw
aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

3. De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

Schriftlezing: Psalm 126
Kerntekst: vers 5 en 6

Kinderlied: OTH 541

(Refrein)

Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er 's niets wat God niet kan doen.

1. De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!

(Refrein)

Zingen: Psalm 126:3

Zingen: Psalm 67:2 en 3

4. O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

2. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.

(Refrein)

3. Heb jij soms verdriet? 't Is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.

(Refrein)

