

Liedblad voor de avonddienst 10 mei

Predikant: Ds. G.J. Codée

Zingen: Weerklank 418:1 en 2



1 Aan U be-hoort, o Heer der he-ren,
de aar-de met haar wel en wee,
de stei-le ber-gen, koe-le me-ren,
het vas-te land, de on-ze-kere zee.
Van U ge - tui-gen dag en nacht.
Gij hebt ze heer-lijk voort-ge-bracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Zingen: Weerklank Ps. 119:39 en 40

39. Hoe aangenaam is 't woord van
uw verbond,
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren.
Ja, zij is mij als honing in de mond,
inzicht ontvang ik, door naar haar te
horen.
Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten
grond
het pad van hen die zich in 't kwaad
verloren.

40. Uw woord is als een lamp, een
helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig
baken
dat in de duisternis mijn schreden
richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te
maken,
dat ik zal wandlen voor uw
aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de
daken.

Zingen: Psalm 81:1, 12 en 18

Schriftlezing: Hooglied 5: 1-6
Lucas 24:36-49
“Jezus (h)erkennen”

Zingen: Psalm 34:4 en 5

Zingen: Weerklank Ps. 19:3 en 4

3. Volkomen is Gods woord.
't Verkwikt elk die het hoort
en deze wet begeert,
daar Gods getuigenis
hem die nog inzicht mist,
de ware wijsheid leert.
Hoor naar het woord van God.
Volmaakt is zijn gebod,
betrouwbaar, rein en heilig.
Zijn woord, dat ons verlicht
en onze voeten richt,
geleidt ons vast en veilig.

4. De dienst van God de HEER
verheugt het hart steeds meer
en duurt in eeuwigheid.
Rechtvaardig is de wet
die God heeft ingezet
en die ten leven leidt.
Zijn woord, dat ons behoudt,
maakt rijker dan fijn goud,
is zoeter nog dan honing.
Wie daarin zich verheugt,
vindt in dat woord zijn vreugd,
zijn rijkdom, zijn beloning.

Zingen: Weerklank 418:3 en 4

3 Gij hebt de bloe-men op de vel-den
met ko-nink - lij - ke pracht be-keed.
De zor-ge - lo - ze vo-gels mel-den
dat Gij uw schep-ping niet ver-geet.
't Is al - les een ge - lij - ke - nis
van meer dan aards ge - hei - me-nis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.