



Gerrie Eikenaar-Kolk

* Mastenbroek, 30 oktober 1929

† IJsselmuiden, 13 april 2020

Orde van dienst
van de dankdienst voor het leven van

Gerrie Eikenaar-Kolk

op vrijdag 17 april 2020 in de Dorpskerk te IJsselmuiden

voorganger - Henk van Dam
organist - Stephan v.d. Plas

Inleidende muziek op orgel

Terwijl mw. Eikenaar wordt binnengedragen luisteren we naar het lied: *Heer wees mijn gids*

Woorden van welkom namens de familie

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Samen zingen we: Psalm 150 vers 1, 2 en 3

Looft God, *looft Zijn naam alom;*
looft Hem *in Zijn heiligdom;*
looft des *HEEREN grote* macht,
in den *hemel Zijner* kracht;
looft Hem, *om Zijn mogendheden,*
looft Hem, *naar zo menig* blijk
van Zijn *heerlijk koninkrijk,*
voor Zijn *troon en hier beneden.*

Looft God, *met bazuingeklank;*
geeft Hem *eer, bewijst Hem* dank;
looft Hem, *met de harp en luit;*
looft Hem, *met de trom en fluit;*
looft Hem, *op uw blijde* snaren;
laat zich *'t orgel overal*
bij het *juichend vreugdgeschal,*
tot des *HEEREN glorie, paren.*

Looft God, *naar Zijn hoog bevel,*
met het *klinkend cimbelspel;*
looft Hem, *op het schel metaal*
van de *vrolijke cimbaal;*
looft de *HEER; elk moet Hem* eren,
al wat *geest en adem* heeft;
looft de *HEER, die eeuwig* leeft;
looft *verheugd de HEER der heren!*

We bidden om een troostrijke en bemoedigende dienst

Samen zingen we: Psalm 42 vers 5 en 7

Maar *de* HEER zal *uitkomst* geven,
Hij, *die* 's daags *Zijn* gunst gebiedt;
'k zal *in* dit *vertrouwen* leven,
en *dat* melden in mijn lied;
'k zal *Zijn* lof *zelfs in* den nacht
zingen, daar *ik Hem* verwacht;
en *mijn* hart, *wat mij moog'* treffen,
tot *den* God *mijns* levens heffen.

O mijn ziel, *wat buigt g' u* neder?
Waartoe zijt *g' in* mij ontrust?
Voed *het* oud *vertrouwen* weder;
zoek *in* 's Hoogsten lof uw lust;
menigwerf heeft *Hij uw* druk
doen *verand'ren in* geluk;
hoop *op* Hem, *sla 't oog naar* boven;
ik zal God, *mijn* God, nog loven.

Herinneringen aan mamma ...
Persoonlijke bijdrage van Marianne

Aansluitend zingen we: JdH 149 vers 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader,
er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven;
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven;
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

We lezen uit de Bijbel: Psalm 119 vers 65 t/m 80

- 65 U bent goed voor Uw dienaar geweest, HEERE,
overeenkomstig Uw woord.
- 66 Leer mij goed onderscheiden en kennen,
want ik heb in Uw geboden geloofd.
- 67 Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik,
maar nu neem ik Uw woord in acht.
- 68 U bent goed en U doet goed,
leer mij Uw verordeningen.
- 69 Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd,
maar ik neem Uw bevelen met heel mijn hart in acht.
- 70 Hun hart is zo ongevoelig als vet,
maar ik verblijd mij in Uw wet.
- 71 Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest,
opdat ik Uw verordeningen zou leren.
- 72 De wet uit Uw mond is mij beter
dan duizenden stukken goud of zilver.
- 73 Uw handen hebben mij gemaakt en bereid;
geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.
- 74 Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich,
omdat ik op Uw woord gehoopt heb.
- 75 Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn
en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.
- 76 Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten,
overeenkomstig Uw belofte aan Uw dienaar.
- 77 Laat Uw barmhartigheid over mij komen,
dan zal ik leven, want Uw wet is mijn bron van blijdschap.
- 78 Laten de hoogmoedigen beschaamd worden, die mij
neerdrukten met leugen, maar ik overdenk Uw bevelen.
- 79 Laten zich tot mij keren wie U vrezen
en wie Uw getuigenissen kennen.
- 80 Laat mijn hart oprecht zijn in Uw verordeningen,
dan zal ik niet beschaamd worden.

Samen zingen we: Psalm 25 vers 2 en 6

HEER, *ai, maak mij* Uwe wegen,
door Uw *woord en Geest* bekend;
leer *mij, hoe die* zijn gelegen,
en *waarheen G' Uw* treden wendt,
leid mij *in Uw waarheid*, leer
ijv'rig mij *Uw wet* betrachten;
want Gij *zijt mijn heil*, o HEER,
'k blijf U *al de dag* verwachten.

Wie *heeft lust de* HEER te vrezen,
't *allerhoogst en eeuwig* goed?
God *zal Zelf zijn* Leidsman wezen;
leren, *hoe hij* wand'len moet.
't Goed, dat *nimmermeer* vergaat,
zal *hij ongestoord* verwerven,
en zijn *Godgeheiligd* zaad
zal 't *gezegend aard'rijk* erven.

Overdenking "Gij staat door het geloof" – Romeinen 11 vers 20

Aansluitend aan de overdenking zingen we: Gez. 293 vers 1, 2 en 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

We danken voor het leven van mw. Eikenaar en bidden
voor elkaar en in het bijzonder voor Marianne die zonder
haar moeder verder moet.

Samen zingen we: ELB 413 vers 1, 3 en 4

Lichtstad met uw paarden poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zand-woestijn.
Waar zij rusten van hun werken,
bij de springende fontein.

Refrein:

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarden poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:

We ontvangen de zegen van God voor het vervolg van
onze levensweg

Terwijl het lichaam van mw. Eikenaar wordt uitgedragen
luisteren we naar orgelmuziek van het lied: *U zij de glorie*

Op de begraafplaats:

- Woorden uit de Bijbel
- Enkele woorden ter bemoediging
- We bidden samen het Onze Vader
- We vertrouwen het lichaam van Mw. Eikenaar toe aan de aarde.
- Samen zingen we: Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.