

'Weest in geen ding bezorgd'

Liturgie

bij de afscheidsdienst

voor het leven van

Andries van Marle

* 9 december 1936

† 24 april 2020

deze dienst wordt gehouden op

woensdag 29 april 2020 om 13.00 uur

in de Hervormde Dorpskerk te IJsselmuiden

voorganger: ds. M. van Dam

organist: Henk van Marle

Bij het binnendragen van Andries van Marle, luisteren we naar orgelmuziek over Psalm 42:

“t Hijgend hert der jacht ontkomen’

Welkom

Stil gebed

Votum

Zingen: *‘Ik zal er zijn’* (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Ter gedachtenis

-Persoonlijke bijdrage door *Tineke en André*

Zingen: LvK 293: 1, 2 en 4 ‘*Wat de toekomst brengen moge*’

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

-Persoonlijke bijdrage door *Ruben en Lennart*

Zingen : LvK 14: 1 en 5 'De Heer is mijn Herder'

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken
aan waat'ren der rust.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 t/m 9

- 1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!
2. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere.
3. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen,

die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medewerkers, van wie de namen in het boek des levens staan.

4. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

5. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

9. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

Zingen Psalm 139: 1 en 2

1. Niets is, o Oppermajesteit,
bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân.
Gij weet mijn zitten en mijn staan.
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

2. G' omringt mijn gaan en liggen, Gij,
o HEER', zijt altoos nevens mij.
Uw onbepaalde wetenschap
kent mijnen weg van stap tot stap;
Geen woord is nog mijn tong ontgleden,
of Gij, Gij weet alreeds mijn reden.

Overdenking

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER' alleen,
Die hemel, zee en aarde
eerst schiep, en sinds bewaarde.

4. De HEER' zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar
uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,
en waar g' u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde

En ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel,

op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

Ik geloof in één heilige algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.

Amen.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Gezang 416 NLB *'Ga met God en Hij zal met je zijn'*

1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegenbede

Bij het uitdragen van Andries van Marle, luisteren we naar orgelmuziek over:

'Lichtstad met uw paar'len poorten'

Afscheid van onze lieve vader.....

Afscheid nemen is oogsten
wat jij gezaaid hebt in jouw leven
aan liefde en goedheid die je anderen en ons hebt gegeven.

Voorzichtig en met schroom
rapen we de vruchten van jouw bestaan,
sporen van de weg die jij tot hier toe bent gegaan.

Afscheid nemen is verzamelen de kostbare schatten van jouw wezen.

Dit is wat jij ons nalaat, hiertoe ben jij gekomen,
hiertoe was jij bestemd, om deze lieve vader te worden,
door ons gezocht en gekend,

uniek, bijzonder, enig in wie je bent.

Afscheid nemen is loslaten,
te vroeg, te snel in onze ogen,

jou teruggeven aan je Schepper, die zich over jou heeft gebogen.

Jou toevertrouwen aan de Ene,

die zag hoe jij streed en vocht, die Zijn hand naar jou heeft
uitgestrekt en jou in je sterven zocht.

Jou laten gaan in liefde.

In dankbaarheid om wie je was en voor ons altijd zult zijn,
gunnen wij jou nieuw leven, voorbij al 't vechten, voorbij alle pijn.

Wij geven jou uit handen,

leggen je in Gods omarmende barmhartigheid,

dat je hier mag rusten in vrede, tot voltooiing gebracht en bevrijd.