

ZOEKEN....EN **VINDEN!**

Liturgie voor de aangepaste dienst

op zondag 5 mei
om 15.00 uur in de Dorpskerk te IJsselmuiden



Voorganger:
Ouderling van dienst:
Muzikale begeleiding:

ds. de Graaf, Heerde
Arjan van den Berg
Muziekgroep



**De kerkenraad komt binnen
en een ouderling heet iedereen welkom.**



We zingen: Samen in de naam van Jezus

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

We zingen nog een lied: Laat het feest zijn in de huizen (OTH 383)

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

(Refrein)
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja..

(Refrein 2x)



We bidden in stilte

We vragen voor onszelf, voor elkaar en voor de dominee om Gods zegen tijdens de dienst.



Votum en groet

De dominee zegt van Wie we in de dienst onze hulp verwachten (votum); vervolgens laat God ons groeten (groet).



We zingen:

Psalm 75: 1 (OB)

U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.



Wij zeggen wat we geloven

De geloofsbelijdenis door Tineke van Pijkeren

Wij geloven in de Heere God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
Die geboren werd in de stal van Bethlehem,
Die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest,
Die gekomen is op het Pinksterfeest
en wil wonen in ons hart.
Wij geloven in één christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader.
Wij geloven dat God al onze zonden wil vergeven.
Wij geloven dat wij straks een nieuw lichaam krijgen,
en dat we dan altijd bij de Heere Jezus mogen zijn.



We zingen:

Als je veel van iemand houdt geeft je het mooiste wat je hebt...

Als je veel van iemand houdt
geef je 't mooiste wat je hebt
da's heel gewoon.

Omdat God van mensen houdt
gaf Hij 't mooiste wat Hij had
zijn eigen Zoon.

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt
geef je 't mooiste wat je hebt
da's heel gewoon.

En de wijzen brachten goud,
mirre en wierook voor het kind
als eerbetoon.

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt
geef je 't mooiste wat je hebt
da's heel gewoon.

En als jij de Heer vertrouwt
leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon.

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.



We bidden God om Zijn zegen over deze kerkdienst

We bidden God of Hij ons door Zijn Heilige Geest wil helpen om
te begrijpen wat Hij ons vanuit de Bijbel te zeggen heeft.



We zingen:

Ik neem even de tijd om naar U te luisteren...(OTH 518)

Ik neem even de tijd om met U te praten,
even met U alleen.

Ik neem even de tijd m bij U te zijn, Heer,
niemand om me heen.

Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren,
en stil te zijn voor U.

Ik neem even de tijd om uw stem te horen,
Heer, ik luister nu.

Refrein:

Spreek Heer, ik luister,
uw dienstknecht hoort.
Spreek Heer, ik luister,
ik luister naar uw Woord.

Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden,
God van liefde en trouw.
Ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen,
dat ik van U hou.

Ik neem even de tijd om uw Woord te lezen,
dat U gegeven heeft.
Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken
door uw Woord dat leven geeft. **(Refr.)**

U neemt altijd de tijd om naar mij te luist'ren;
er gaat nooit een moment voorbij,
dat U even geen tijd heeft, want op elk moment, Heer,
staat U klaar voor mij. **(Refr.)**



Wij lezen uit de Bijbel:

Lucas 15: 8 - 10 door Wilma Goudbeek (Bijbel in gewone taal)

Het voorbeeld van de zilveren munt

⁸Jezus zei ook: 'Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, maar er één kwijtraakt. Dan gaat ze die toch zoeken? Ze doet een lamp aan en veegt haar huis totdat ze de munt vindt.'

⁹En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en de burenen. En ze zegt: 'Laten we feestvieren! Want ik was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem gevonden.'

¹⁰Luister naar mijn woorden: Als één slecht mens zijn leven verandert, zijn de engelen van God net zo blij als die vrouw.'



We zingen:

Als je bidt zal hij je geven (OTH 475)

Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één. **(Refrein)**

Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen. **(Refrein)**



**We luisteren naar de preek:
'Zoeken....en Vinden!'**



We zingen:
Zoek eerst het Koninkrijk van God (OTH 180,oude bundel)
Gezongen door Klaas Bastiaannet, diegene die wil mag naar voren
komen.

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien,
hallelu, halleluja.

(Refrein)
Halleluja, halleluja,)
halleluja, halleluja.) 4x

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken word,
hallelu, halleluja. *(Refrein)*

Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja. *(Refrein)*

(Refrein 2x)



We zingen: Dank U voor de wonderen die gebeuren (OTH 482)

Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.

(Refrein)

Dank, dank, dank o Heer,
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag. *(Refr.)*

Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht. *(Refr.)*

Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht. *(Refr.)*



Wij danken en bidden

We danken God voor de dienst en bidden voor elkaar.



We zingen:

Psalm 146: 1 en 3 (nieuwe wijs)

1. Prijs de *HEER* met blijde galmen;
Gij, mijn *ziel*, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door de nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op de *HEER*, zijn God.



God geeft ons Zijn zegen



We zingen: de Here zegent jou (OTH 485)

De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.



Uitgangscollecte

Collectanten: Minke Prijt, Fabienne Dumont, Peter Sijbranda, Gert van Dijk

Na de dienst is er voor de gasten en genodigden gelegenheid om koffie te drinken in de Zaaier!

