

Piet Hulsman

* Kampen, 19 januari 1936

† IJsselmuiden, 18 april 2021

Liturgie voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Piet Hulsman

op vrijdag 23 april
in de Dorpskerk te IJsselmuiden.

Voorganger: ds. J.A. van der Velden
Orgel en piano: Erik de Leeuw

Inleidend orgelspel

Votum en groet

Persoonlijk familiewoord

Zingen Psalm 42 : 1 en 5

't *Hijgend* hert, *der jacht ontkomen*,
schreeuwt *niet* sterker naar 't genot
van *de frisse waterstromen*,
dan *mijn* ziel verlangt naar God.
Ja, *mijn* ziel dorst naar den HEER;
God *des levens*, *ach*, *wanneer*
zal ik naad'*ren voor Uw* ogen,
in *Uw* huis *Uw naam* verhogen?

Maar *de* HEER zal *uitkomst* geven,
Hij, *die* 's daags *Zijn* gunst gebiedt;
'k zal *in* dit *vertrouwen* leven,
en *dat* melden in mijn lied;
'k zal *Zijn* lof *zelfs in den* nacht
zingen, daar ik *Hem* verwacht;
en *mijn* hart, *wat mij moog'* treffen,
tot *den* God *mijns* levens heffen.

Gebed

Schriftlezingen Psalm 4 : 7-9 en Johannes 14 : 1-4

Psalm 4 - Een avondlied

7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!

8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven

dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden.

9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,

want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

Johannes 14 - Het huis van de hemelse Vader

- 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
- 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
- 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
- 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.

Zingen Psalm 43 : 4

Dan ga ik *op tot Gods altaren,*
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan *zal ik, juichend, stem en snaren*
ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, *na kortstondig ongeneugt',*
mij eindeloos verheugt.

Zingen Psalm 4 : 3 (*Weerklank*)

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend *kom ik* bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen *in een* veilig huis.

Orgelspel 'Cantilena' Josef Rheinberger

Meditatie n.a.v. Johannes 14 : 1-3

Luisterlied 'Zij die ons zijn voorgegaan'

door Erik de Leeuw en Jony Hulsman - Vermeer

*Uw droefheid is niet bodemloos
God houdt zijn handen open.
Het brekend leven, doods en broos,
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
En zij die ons zijn voorgegaan
zijn in Gods trouw geborgen.*

*De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard
naar Hem blijven zij heten,
Hij wekt hen uit de slaap en zal
hen van de dood genezen.*

*Gedenkt hen die gestorven zijn:
Gods licht zal voor hen dagen.
En alle tranen, alle pijn
zal Hij zich eigen maken.
Totdat de droom verkeert in zien,
verwachten wordt tot weten,
en wij in zijn volmaakte licht
voorgoed met Christus leven.*

Zingen Gezang 49 : 1, 3 en 4 (*Hervormde Bundel*)

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennoed,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Dankgebed

Zingen Psalm 56 : 5 en 6

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
'k zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
zo word' Zijn lof vergroot.

Zegen

Uitleidend orgelspel n.a.v. Psalm 84

