

Liturgie  
voor de rouwdienst  
voorafgaand aan de begrafenis van

# Derk Holtland

Mandjeswaard, 10 juli 1927

Zwolle, 10 mei 2020

vrijdag 15 mei 2020  
11.30 uur in de Dorpskerk  
te IJsselmuiden

voorganger: ds. J. Harteman  
organist: dhr. Th. Snoeijer

## Inleidend orgelspel

**Zingen** Psalm 42 : 1 en 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
schreeuwt niet sterker naar 't genot  
van de frisse waterstromen,  
dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER;  
God des levens, ach, wanneer  
zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
in Uw huis Uw naam verhogen?

Maar de HEER zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven  
en dat melden in mijn lied.  
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht  
zingen, daar ik Hem verwacht;  
en mijn hart, wat mij moog' treffen,  
tot de God mijns levens heffen.

## Herinneringen aan vader en opa

### Votum

**Zingen** Psalm 84 : 4 en 6

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;  
elk hunner zal, in 't zalig oord  
van Sion, haast voor God verschijnen.  
Let, HEER der legerscharen, let  
op mijn ootmoedig smeekgebed.  
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;  
leen mij een toegenegen oor,  
o, Jacobs God, geef mij gehoor.

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,  
is t' allen tijd een zon en schild,  
Hij zal genaad' en ere geven.  
Hij zal hun 't goede niet in nood  
onthouden, zelfs niet in de dood,  
die in oprechtheid voor Hem leven.  
Welzalig, HEER, die op U bouwt  
en zich geheel aan U vertrouwt.

## **Gebed**

**Geloofsbelijdenis** met zondag 1 van de Catechismus

**Zingen** Psalm 93 : 4

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;  
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.  
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,  
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.

**Schriftlezing** Psalm 130

- 1 Een lied Hammaälôth.
- Uit de diepten roep ik tot U, o Heere!
- 2 Heere! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen.
- 3 Zo Gij, Heere! de ongerechtigheden gadeslaat; Heere! wie zal bestaan?
- 4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
- 5 Ik verwacht de Heere; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
- 6 Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen; de wachters op de morgen.
- 7 Israël hope op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
- 8 En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

**Prediking** over Psalm 130

## **Zingen** Psalm 73 : 12

'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
in al mijn noden, angst en pijn;  
U al mijn liefde waardig schatten,  
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  
Gij zult mij leiden door Uw raad,  
o God, mijn heil, mijn toeverlaat  
en mij, hiertoe door U bereid,  
opnemen in Uw heerlijkheid.

## **Dankgebed**

### **Zingen** Psalm 121 : 1 en 4

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
vanwaar ik dag en nacht  
des Hoogsten bijstand wacht.  
Mijn hulp is van de HEER alleen,  
Die hemel, zee en aarde  
eerst schiep, en sinds bewaarde.

De HEER zal u steeds gadeslaan,  
opdat Hij in gevaar,  
uw ziel voor ramp bewaar'.  
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,  
en waar g' u heen moogt spoeden,  
zal eeuwig u behoeden.

## **Zegenbede**

### **Uitleidend orgelspel**