

Liturgie voor de pinksterzangdienst van 2^e pinksterdag 2021 (aanvang 09.30 uur)

THEMA: OP DIE DAG



Openingsnummer: Wees blij (Opw 723)

Kom, volk van de verrezen Heer,
Zing je lied op blijde toon.
Kom, stem je hart en breng nu eer
Aan de Morgenster, Gods Zoon.
Uit de schaduw tot Zijn licht geleid,
Richten wij ons hart op Hem,
Die liefdevol Zijn armen spreidt,
Die ons als de zijnen kent.

Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
O Christus' kerk, wees blij!

Kom, jong en oud uit ieder land,
Mannen, vrouwen, in geloof.
Ontvang nu uit Zijn milde hand
De genade ons beloofd.
Over heel de wereld zingt zijn volk,
Tot het einde van de tijd.
**Als Hij verschijnt, zal onze God
Alles in allen zijn.**

Refr: 2x
Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
O Christus' kerk, wees blij!

Welkom en opening: Christian Meuleman

Samenzang: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw 334)

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer Uw woord dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer Uw woord dat het licht overwint.

Jezus leeft in eeuwigheid (Opw 71)

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Hef je hoofd omhoog (Opw 288)

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer."

Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt.

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer".

Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt. (3x)

Samenzang: inleiding: *Thamar*

Maranatha (Sela)

Hef je handen op en kijk omhoog
Prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag,
met een brandend hart, vervuld van hoop
Jezus komt! Er is een nieuwe dag

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Niets is beter, dan bij U te zijn
Wat een vreugde om te leven zonder pijn



Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Tot aan die dag (Opw 665)

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon

Refrein:

Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad, waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad, dat de Vader onze tranen wist

Refrein:

Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan Uw voeten en ik U mag
herkennen aan Uw stem
als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden, zal ik eeuwig mogen
zijn waar U bent

Refrein:

Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Schriftlezingen: Anne Ruth van Noordende

Kindermoment: Wienanda Bosman

Zang: Zeg het voort (E&R)

Omdat de Heer verrezen is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat de Heer verrezen is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Heer verrezen is

Zeg het voort (zeg het voort)
Zeg het voort (zeg het voort)
Geef het door dat de Heer verrezen is
Zeg het hier (zeg het hier)
Zeg het daar (zeg het daar)
Want het woord is waar

Omdat de Heer verheerlijkt is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat dat de Heer verheerlijkt is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Heer verheerlijkt is

Zeg het voort (zeg het voort)
Zeg het voort (zeg het voort)
Geef het door dat de Heer verheerlijkt
is
Zeg het hier (zeg het hier)
Zeg het daar (zeg het daar)
Want het woord is waar

Omdat de Geest gekomen is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat de Geest gekomen is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Geest gekomen is

Zeg het voort (zeg het voort)
Zeg het voort (zeg het voort)
Geef het door dat de Geest gekomen
is
Zeg het hier (zeg het hier)
Zeg het daar (zeg het daar)
Want het woord is waar

Ik zit op het puntje van mijn stoel

Het is zo spannend
En ik ga op m'n tenen staan
Ik ben verlangend
Naar die ene grote dag
Dat ik Hem ontmoeten mag
O o o het is zo spannend

En niemand wordt vergeten
Vlaggen in de boom
Shalom shalom

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
Vol gerechtigheid

Ik zit op het puntje van m'n stoel
In 't rond te speuren
En ik ga op m'n tenen staan
Het gaat gebeuren
Dat de wereld nieuw zal zijn
Zonder ziekte zonder pijn
O o o het gaat gebeuren

En dat is, Vrede voor de mensen
Een wereld zonder grenzen
Voor iedereen te eten

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
Vol gerechtigheid

En dat is, Vrede voor de mensen
Een wereld zonder grenzen
Voor iedereen te eten
En niemand wordt vergeten
Vlaggen in de boom
Shalom shalom

Ik zit op het puntje van m'n stoel
Het is zo spannend
En ik ga op m'n tenen staan

Ik ben verlangend
Naar die ene grote dag
Dat ik Hem ontmoeten mag
O o o het is zo spannend

Een hele nieuwe hemel
Een hele nieuwe tijd
Een hele nieuwe aarde
Vol gerechtigheid.

Samenzang: Heilige Geest van God (Sela)

Heilige Geest van God,
Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,
Wij wachten op U.
Vervul ons met Uw kracht,
Heil'ge Geest kom nu.

Heilige Geest van God,
Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,
Wij wachten op U.
Vervul ons met Uw kracht,
Heil'ge Geest kom nu

Overdenking: Christian Meuleman

Samenzang: Op die dag (Opw 818)

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt;
de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we Uw macht en Uw pracht,
op die dag.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Solo:

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw
op die dag.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.
En klinkt het overwinningslied.

Een toekomst vol van Hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog.
Biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.



U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen

Samenzang: Eens als de bazuinen klinken

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens
en komt voorgoed.

Lichtstad met Uw paarlen Poorten
wondere stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men hier op aarde
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Dankgebed: Christian Meuleman

Slotlied: Er is een dag (Opw 585)

Er is een dag
waar al wat leeft al lang op wacht.
Een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en
haalt zijn bruid.
Die rein en stralend
opgaat in Zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken.
En Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven.
In Zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken.
En Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven.
In Zijn nabijheid, voor altijd.
Amen amen

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken.
En Jezus kennen
zoals Hij is, amen!

Er klinkt geschal,
wanneer de graven open gaan.
En doden opstaan,
voor eeuwig levend door
Zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid.
De dood verzvolgen,
overwonnen voor altijd.

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is.
Maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terug komt,
deel je in Zijn heerlijkheid.

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven.
In Zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

