

Liturgie voor de paaszangdienst op Tweede Paasdag 2020

Thema: Schuilen bij het kruis

Opening: Lam van God (Sela)
Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.



Welkom: Jan Kees van der Hart

Samenzang: Mijn Jezus, Mijn Redder (OTH 461)
Mijn Jezus, mijn Redder
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing van de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Daar juicht een toon (OTH 116)

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid
Wij leven in Zijn heerlijkheid
Wij leven in Zijn heerlijkheid

Schriftlezing: Jan Kees van der Hart

Samenzang: Psalm 32: 4 en 6

4. Gij zijt mij, HEER,
ter *schuilplaats* in gevaren;
Gij zult mij voor
benauwdheid trouw bewaren;
G' Omringt me, daar
Gij mij in *ruimte* stelt,
Met *blij gezang*, dat *mijn verlossing*
meldt.
Mijn leer zal u,
o mens, naar't recht doen hand'len,
En wijzen u

den *weg dien gij zult* wand'len;
Ik zal u trouw verzellen met *mijn raad*,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

6. Rechtvaardig volk,
verheft uw *blijde klanken*,
Verheugd in God,
naar *waarde nooit te danken*;
Zingt vrolijk, roemt Zijn *deugden t'*
allen tijd,
Gij, die oprecht van *hart* en wandel zijt.

Ik bouw op U (OTH 124)

Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam -2x-

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe naam -2x-

Samenzang: Kindermoment door Wietske Kloosterman

Verhaal en zingen: Ik zag een kuikentje

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneshijn
Heer, zo wil ik bij U zijn

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer

Overdenking: Jan Kees van der Hart

Luisterlied: Stil (OTH 695)

Verberg mij nu
Onder Uw vleugels Heer
Houd mij vast
In Uw sterke hand

Vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!

Samenzang: Breng Dank (OTH 331)

Breng dank aan de Eeuwige
Breng dank aan de Heilige
Breng dank aan onze Vader
Die ons Jezus zond

Breng dank aan de Eeuwige
Breng dank aan de Heilige
Breng dank aan onze Vader
Die ons Jezus zond

Want nu zegt de zwakke ik ben sterk
zegt de arme ik ben rijk
om wat de Heere heeft gedaan, voor ons

Want nu zegt de zwakke ik ben sterk
zegt de arme ik ben rijk
om wat de Heere heeft gedaan, voor ons
Breng dank

Dankgebed: Jan Kees van der Hart

Samenzang: U zij de glorie (Oth 213)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen

van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.



DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN !!