

Liedblad voor de morgendienst van 5 april

Predikant: Ds. M. van Dam

Zingen: Weerklank lied 139:1, 3 en 5



1 Al - les wat o - ver ons geschre-ven is
gaat Gij vol-bren-gen de - ze laat-ste da - gen,
al - le ge - bo - den wor-den thans vol-dra-gen,
al - le be-proe-ving van de wil-der-nis.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij hogepriester in der eeuwigheid.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen: heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Zingen: Psalm 69:2 en 4

Zingen: Weerklank psalm 2:1 en 4



1 Wat drijft de vol-ken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waan-zin toch die zij be-ra-men?
De gro-ten staan ge-wa-pend tot de slag,
de mach-tigen der we-reld span-nen sa - men.
't Is te-gen het ge-zag van God de HE-RE
en te-gen zijn ge-zalf-de vorst ge-richt:
'Kom', zeg-gen zij, 'laat ons hun ban-den scheu-ren,
tot al-le macht in on-ze han-den ligt!'

4. O machtigen, o koningen, wees wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vrees God de HEER en dien Hem naar zijn eis,
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede.
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Schriftlezing: Markus 15:1-15

Zingen: Kinderlied OTH 355

1.Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

2.Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.

3.Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon -
hoogverheven licht ten leven
dat het duister overwon!

4.Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

Zingen: Psalm 71:17

Zingen: Psalm 138:4