

Liedblad voor de avonddienst 1^e Paasdag 12 april

Predikant: Ds. F. Hoek

Zingen: Weerklank 178:1 en 3
Introïtuslied



1 Je - zus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik ge - ble - ven?
Hem be - hoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het le - ven,
op - dat ik zijn licht aan-schouw, -
dit is al waar ik op bouw.

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw, -
dit is al waar ik op bouw.

Zingen: Psalm 21: 1 en 4

Zingen: Psalm 21:13

Schriftlezing: Job 19

Tekst: Job 19:25

Zingen: Weerklank Psalm 13: 1, 2, 3 en 4



1 Hoelang, o HEER, ver-geet Gij mij?
En tot hoelang, mijn God, houdt Gij
uw aan-ge-zicht voor mij ver-bor-gen,
blijf ik nog een-zaam in mijn zor - gen?
Hoelang gaat Gij aan mij voor - bij?

2. Hoelang, o HERE, zal mijn hart
nog zijn vervuld van zorg en smart?
Zie, vol ellende zijn mijn dagen.
Hoe lang zal mij mijn vijand plagen,
die in zijn overmoed mij tart.

3. HEER, antwoord mij, verlicht mijn oog,
dat ik niet inslaap in de dood!
Geef niet mijn vijand stof tot smalen.
Laat hem niet juichend zegepralen.
Val ik – zijn vreugde is zeer groot.

4. Toch, HEER, ik zal niet ondergaan,
op U blijft mijn vertrouwen staan.
Ik wil van uw verlossing zingen
en danken voor uw zegeningen:
Gij, HERE, hebt mij welgedaan.

Zingen: Weerklank 184:1, 2 en 3

1 Wees ge-groet, o eer-ste-ling der da-gen,
mor-gen der ver-rij-ze-nis,
bij wiens licht de macht der hel ver-sla-gen
en de dood ver-nie-tigd is!
Je-zus Chris-tus, troost in al-le smar-ten,
zon der we-reld, schijn in on-ze har-ten;
de-ze rust-dag, U ge-wijd,
draagt uw glans van heer-lijk-heid!

2. Op uw woord, o leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af;
door uw Heil'ge Geest met kracht
gedreven
komen w' uit ons zondengraf.
Leer ons 't leven van de aard' te derven,
in uw kruisdood meegekruisigd, sterven;
en, herboren, opgestaan,
achter U ten hemel gaan.

3. In uw hoede zijn wij wel geborgen;
ook als straks het oog ons breekt,
eenmaal zien wij toch de grote morgen
na de aardse lijdensweek.
Wat een dag van vrede zal dat wezen,
als w' onsterf'lijk, uit de dood verzezen,
mogen zien uw aangezicht,
leven in uw eeuwig licht!

Zingen: Psalm 56:5 en 6

