

Welkom! Fijn dat je meedoet met de kerkdienst. Vandaag gaat het over psalm 119. Een hele lange psalm, die eigenlijk heel mooi in elkaar zit! In de woordzoeker vind je de 8 woorden voor Gods Wet die vaak in de psalm naar voren komen. Ook de rest van de puzzels hebben daarmee te maken.
Veel succes en een gezegende dienst!



Vul aan: Uw is een voor mijn en een op mijn

E	F	J	M	V	M	P	Z	M	G	I	F	R
Z	U	C	H	K	J	I	B	L	T	I	E	T
E	U	W	W	K	U	R	P	J	S	J	V	O
V	E	R	O	R	D	E	N	I	N	G	E	N
J	R	C	L	W	L	B	O	S	U	P	N	E
M	B	G	O	R	I	P	E	J	P	E	K	E
C	E	F	R	N	P	G	A	L	D	U	K	D
W	V	W	H	W	T	P	Z	O	O	T	C	V
O	E	O	F	J	O	F	b	H	W	F	P	P
O	L	D	G	Z	G	E	C	S	I	E	T	C
R	E	P	I	T	G	E	Z	I	N	G	T	E
D	N	I	N	Z	E	T	T	I	N	G	E	N
G	E	T	U	I	G	E	N	I	S	S	E	N

BELOFTE
BEVELEN
GEBODEN
GETUIGENISSEN
INZETTINGEN
VERORDENINGEN
WET
WOORD

Weet jij hoe het
Hebreeuwse
alfabet eruit ziet?
Zo! ↓



Welke handleiding past bij
welk plaatje? Trek een lijntje!



Een onderdeel van de kerkdienst is het voorlezen van de 10 geboden. Op deze plaatjes krijgt Mozes de 10 geboden. Kun jij de 10 verschillen vinden?

PUZZEL. Wij houden ons door de zonde niet aan Gods wet. Alles is stukgemaakt. Net als de puzzel.

Knip alle stukjes uit en leg ze aan elkaar. Kun jij lezen wat er staat? Wie en wat maakte alles weer goed?

