

Goedemorgen allemaal,

Fijn dat jullie meekijken en luisteren naar de kerkdienst!  
Vandaag gaat de preek over **Psalm 27**, David heeft deze psalm  
gemaakt, hij verlangt ernaar om in het huis van God te zijn. Luister  
maar.

**Vul de ontbrekende woorden in.**

*Psalm 27:4*

*Eén ding heb ik van de ..... verlangd, dát zal ik  
..... dat ik ..... mag in het ..... van de  
Heere al de ..... van mijn ....., om de  
lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken  
in Zijn .....*



**Weet jij het antwoord op de volgende vragen? Luister goed naar de preek of lees in je Bijbel dan vind je de antwoorden. Schrijf de antwoorden op.**



1. Wat vraagt de dichter van deze psalm aan God in vers 4, waar wil hij graag zijn?
2. Kan hij daar echt wonen, wat denk jij?
3. Wat wil hij in het huis van de Heere leren en ontdekken?
4. Waarom heeft hij dat nodig?
5. Wij kunnen nu helaas niet naar de kerk, wie of wat mis jij het meest?



God is een  
Licht. Hij  
wijst je  
waarheen je  
het beste  
kunt gaan.



--	--	--	--	--	--	--	--

, Heer,



--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Je bent veilig voor  
het water als je op  
een rots staat.



God wijst je de weg.  
En als je bang bent  
dan verstopt hij je in  
Zijn hut. Je bent dan  
veilig!