

Welkom in de kerk. Vandaag is het vaderdag en staan we daarbij stil. Vaders en moeders leren je dingen voor de toekomst zodat je goed kunt leven. Ze zijn eigenlijk een soort wegwijzers. Ook Gods Woord is een belangrijke wegwijzer. Ze wijzen je de weg naar God! Daarover gaat ook de psalm die we vandaag lezen.

Vragen bij de preek

1. Waarom wilde Asaf deze psalm opschrijven?
2. Wat wil Asaf de kinderen vertellen?
3. Waarom moeten vaders en moeders ook Gods geboden aan de kinderen vertellen?
4. Noem eens 2 dingen die jij van je vader of moeder geleerd hebt over de Here God.
5. Vraag eens aan je vader of moeder wat zij hebben geleerd van hun ouders over God?

De dominee gebruikt in de preek 2 symbolen om de preek beter te onthouden.

Kun je de eerste tekenen? (bij vers 4)



De 2^e, bij vers 5 zie je hieronder op het plaatje. Weet jij wat dit is? Een:



Wat moeten we hierbij onthouden?

.....
.....
.....

Wat moeten we hierbij onthouden?

.....
.....
.....

Vaderdag is voor sommige kinderen ook een moeilijke dag. Weet jij waarom?

Laten we vandaag ook voor die kinderen bidden!

Woordzoeker

J	A	G	N	I	D	D	E	R	,	G	I	O	
V	N	E	E	Z	F	L	E	H	C	S	S	V	
E	E	E	D	B	L	G	N	I	I	R	R	E	
R	R	S	W	E	O	A	O	E	S	E	A	R	
L	E	T	R	U	A	D	R	D	E	D	E	H	
O	D	E	L	N	O	N	E	G	T	U	L	A	
S	N	R	A	E	I	J	R	P	N	P	O	O	L
S	I	K	E	T	S	L	T	D	Y	R	J	E	
I	K	T	S	F	A	S	A	R	G	O	E	N	
N	V	E	R	G	E	T	E	N	E	O	Z	!	
G	O	N	E	L	L	E	T	R	E	V	U	!	
W	O	N	D	E	R	E	N	M	L	A	S	P	

Streek de onderstaande woorden weg uit de puzzel!

- | | | |
|-----------|--------------|------------|
| Asaf | psalm | vertellen |
| les | verhalen | wonderen |
| sterkte | geboden | vertrouwen |
| vergeten | voorouders | kinderen |
| God | leren | Israël |
| Schelfzee | woestijnreis | |
| Egypte | plagen | Kanaän |
| redding | Jezus | verlossing |

De oplossing is:

Doolhofpuzzel

Wijs jij de jongen de weg naar de stad van God?





DANK U

mijn

VADER

VOOR al uw GEMADE, die
u LIEFDEVOL geest