

Welkom in de kerk! Fijn dat je er bent! Vandaag gaat het over geloven. Kan je geloven zien? Nee hè? Dat maakt het misschien wel lastig. God kun je ook niet zien, maar Hij is er wel. Overal! Let vandaag maar goed op wat de dominee hierover vertelt.

Deze puzzel past bij het kinderlied.  
Weet jij wat er staat?

H=		M=		B=		E=	
A=		L=		N=		F=	
D=		J=		T=		O=	
C=		R=		I=		G=	
K=		Gebruik deze code om de geheime boodschap te ontcijferen					



### Geheimschrift maken

Wat heb je nodig: citroen (of melk), een blad papier, strijkijzer (of kaars) satéprikker, volwassene

Zo doe je het: Pers de citroen uit boven een bakje. Doe de satéprikker in de sap, en schrijf vervolgens wat op het blad papier. Laat het goed opdrogen, tot je niets meer ziet. Het is geheim geworden!

Vraag een volwassene om het papier voorzichtig te strijken op lage stand. Met een brandende kaars het papier warm maken kan ook, maar is wat gevaarlijk.

Als het goed is kun je nu weer zien wat er staat!

Lees 1 Timotheüs 3:16 nog eens. Kun jij de plaatjes op volgorde zetten? Zet 1 t/m 6 boven het plaatje. →



De Heilige Geest wil ook in jouw hart wonen! Als je gelooft dat de Here Jezus ook voor jou is gestorven, dan belooft God dat je Zijn Heilige Geest ontvangt. Dat is gaaf! Weet je wat Hij doet?  
Zet de letters in de goede volgorde en schrijf de woorden op de stippen.



- De Heilige Geest laat je zien: Jezus is mijn Redder. Je weet zeker: ik ben Gods **dink** (Rom.8:16)  . . .
- Waar je ook mee zit, de Heilige Geest geeft je **adar** (Jes.11:2)  . . .
- De Heilige Geest woont in je hart, je bent nooit **ellane** (Joh.14:17)  . . . . .
- Hij moedigt je aan, en laat je ontdekken wat er in de Bijbel staat. Hij is de beste **cohac** (Joh.16:13)  . . . . .
- De Heilige Geest is bij jou om je te helpen! Hij is de grote **prehel** (Joh.14:26, Rom.8:26)  . . . . .
- Hij is er altijd voor jou! Zijn naam is de **stretoor** (Joh.14:16, Joh.15:26 NBG)  . . . . .

De discipelen vertellen over de Here Jezus. Overal waar ze komen gebeuren wonderen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Maar als de Heilige Geest komt, ontvangen ze . . . . .

Lees het antwoord in de vlammetjes, van boven naar beneden. Je kunt het ook lezen in Handelingen 1 vers 8.

God is overal, ook in ons hart. Je kunt Hem niet zien, maar hij helpt je wel!