

Liturgie voor de morgendienst

op zondag 25 november 2018 in de Oosterholthoeve
In deze dienst herdenken wij de gestorven gemeenteleden



Ook mijn lichaam veilig...

Voorganger:

Ouderling van dienst:

Organist:

Pianist:

Koster:

Prop. B.J.W. Ouwehand

Arjan Rozendal

Anja van den Belt

Lourens Nentjes

Wouter Smit

Welkom en mededelingen door ouderling Karsten van der Weide

Zingen: Psalm 93: 3 en 4

3. Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 16: 1 (Weerklank)

1. Bewaar mij HEER, Mijn toeverlaat zijt Gij!
Ik zeg tot U: Gij zijt mijn God, mijn Here.
Ja, buiten U is er geen goed voor mij,
er is geen ander die ik wil vereren.
Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde:
hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde.

Wij horen de wet van God



Zingen: Lied 456: 1 en 3 (Weerklank)



3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! (Refrein)

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 16

¹Een gouden kleinood van David.

Bewaar mij, o God,

want ik heb tot U de toevlucht genomen.

²*Mijn ziel*, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;

mijn goedheid is niet voor U,

³*maar* voor de heiligen die op de aarde zijn,
en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

⁴Groot wordt het leed van hen die andere *goden* geschenken geven;

ik *echter* giet geen plengoffers van bloed voor ze uit

en neem de namen ervan niet op mijn lippen.

⁵De HEERE is mijn enig deel en mijn beker.

U onderhoudt *wat* het lot mij *toeweest*.

⁶De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke *plaatsen* gevallen,

ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

⁷Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;

zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

⁸Ik stel mij de HEERE voortdurend voor *ogen*;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

⁹Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.

¹⁰Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,

U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

¹¹U maakt mij het pad ten leven bekend;

overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,

lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Kinderlied: Op Toonhoogte, lied 441 – Elk oog zal Hem zien!

Elk oog zal Hem zien

Als Hij komt

Op de wolken, op de wolken.

Elk oog zal Hem zien als Hij komt

Met macht en majesteit.

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied. (*dit is het refrein*)

Hij is bij ons, Hij is bij ons.

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.

Hij is bij ons voor altijd.

Hij brengt al Zijn kinderen thuis
Op de wolken, op de wolken.
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
In 't huis van heerlijkheid. (*Refrein*)

Collecten: 1. Woord en Daad 2. Kerk en eredienst 3. Extra maandcollecte Kerk
Zingen: Psalm 38: 1 en 3 en eredienst.

1. Groot en eeuwig Opperwezen,
Zeer te vrezen,
Straf mij in Uw gramschap niet;
Toon mij toch, dat Uw kastijden,
In mijn lijden,
Uit geen grimmigheid geschiedt.

3. Door Uw gramschap, fel ontstoken,
Is verbroken
Al mijn vlees en lichaamskracht;
Rust, noch vrede wordt gevonden,
Om mijn zonden,
In mijn beend'ren, dag of nacht.

Verkondiging

Zingen: Lied 387: 2, 3 en 4 (LvdK)



2 God ziet mij aan, hoe-zeer ik ben ver-lo-ren,
ge-neigd tot zon-de sinds ik werd ge-bo-ren;
een aard waar-mee ik heel mijn le-ven strijd.
Ik hoef in zijn ge-richt niet om te ko-men,
want Christus heeft mijn schuld op Zich ge-no-men,
o troost zo groot, reeds hier in de-ze tijd.

3. Wanneer ik sterf, dan word ik opgenomen
en mag mijn ziel direct bij Christus komen,
bij Hem, haar Hoofd, bij Hem, haar Bruidegom.
Eens zal mijn lichaam, uit het graf herrezen,
gelijk aan zijn verheerlijkt lichaam wezen,
o troost zo groot, wanneer ik bij Hem kom.

4. Reeds nu voel ik de vreugd van eeuwig leven,
een voorsmaak dat mij eenmaal wordt gegeven,
straks na mijn dood volkomen zaligheid.
Een zaligheid door niemand te bedenken,
waarin ik eeuwig God mijn lof zal schenken:
o troost zo groot, die blijft in eeuwigheid.

We herdenken de gemeenteleden die overleden zijn.

Zingen: Psalm 73: 12 en 13

12. 'k Zal *dan gedurig* bij U zijn,
In *al mijn* noden, *angst en pijn*;
U *al mijn* liefde *waardig* schatten,
Wijl *Gij mijn* rechterhand *woudt* vatten.
Gij *zult mij* leiden door Uw raad,
O God, *mijn heil, mijn toeverlaat*;
En *mij, hiertoe* door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

13. Wien *heb ik* nevens U omhoog?
Wat zou *mijn* hart, wat zou *mijn* oog,
Op *aarde* nevens U *toch* lusten?
Niets *is er*, waar ik *in kan* rusten.
Bezwijkt *dan ooit*, in *bitt're* smart
Of *bangen* nood, *mijn vlees* en hart,
Zo *zult Gij* zijn voor mijn gemoed
Mijn *rots, mijn deel, mijn* eeuwig goed.

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 16: 4 en 5 (Weerklank)

4. Ik prijs de *HEER, die mij heeft onderricht*,
mijn *hart blijft* mij ook 's *nachts nog inzicht* geven.
Ik *stel de HEER* steeds voor mijn aangezicht
en wankel *niet, want Hij beschermt mijn* leven.
Dus *zal ik* juichend U *mijn vreugde* tonen,
ja, zelfs mijn *vlees zal immer veilig* wonen.

5. Gij, die mijn *ziel van dood en graf bevrijdt,*
behoedt mij als uw gunstgenoot voor 't sterven:
ik zal, door U op 't levenspad geleid,
de vreugde van uw aangezicht beërven.
Voor *immer* zal uw *rechterhand* bevatten
een *overvloed van kostelijke schatten.*

Zegen

*Na de dienst zijn de **genodigden** hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee in de eerste zaal van dit gebouw (in de hal linksaf eerste zaal)*

Wij noemen de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn en herdenken hen:

Dhr. A. Hoekman	21-11-2017	83 jaar
Mevr. H.T. de Beer-van den Berg	12-12-2017	80 jaar
Dhr. H.G. Koster	21-12-2017	39 jaar
Mevr. G. Klooster - Prins	05-01-2018	86 jaar
Arjan Limburg	10-01-2018	30 jaar
Dhr. H. Beens	06-02-2018	95 jaar
Mevr. W. Tuinman - Kattenberg	14-02-2018	73 jaar
Dhr. A. van Laar	18-02-2018	80 jaar
Dhr. H.J. van der Linde	21-03-2018	93 jaar
Dhr. H. Dekker	26-04-2018	79 jaar
Dhr. H. Last	04-05-2018	85 jaar
Ellen Jacobs	31-05-2018	70 jaar
Mevr. A. van Asselt - Jager	30-07-2018	85 jaar
Dhr. H. Keizer	21-08-2018	67 jaar
Mevr. J.G. Flier - van Putten	04-09-2018	79 jaar

