

# Liturgie voor de morgendienst (10.30 uur)

op zondag 22 november 2020 in de Dorpskerk

*In deze dienst herdenken wij de gestorven gemeenteleden*



## Hulp in verdriet en nood

Voorganger:

Ouderling van dienst:

Muziekgroep:

ds. M. van Dam

Gerrit Klooster

Thijs Snoeijer, Klaas Bastiaannet

Piet de Graaf, Jetty Nentjes en

Bertine Brink

## Welkom en mededelingen door ouderling Gerrit Klooster

### Zingen: Psalm 121: 1

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
Vanwaar ik dag en nacht  
Des Hoogste bijstand wacht.  
Mijn hulp is van de HEER alleen,  
Die hemel, zee en aarde  
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

### Stil gebed

### Votum en Groet

### Moment van gedenken:

Zingen WK lied 511: 1 en 2



1 O, God die steeds uw hulp ons bood,  
kom naar ons toe in on - ze nood,  
ver-troost ons in ons groot ver-driet,  
nu wie ons lief was, ons ver-liet.  
O, Her-der, die uw scha-pen leidt,  
ver-licht dit dal van don-ker-heid.

2. O, Heer, wij voelen ons alleen,  
wij zien een graf, een zware steen.  
Kom, droog de tranen, stil de smart  
en laat ons schuilen aan uw hart.  
O, Vader, wees met ons begaan,  
wij roepen U in Christus aan.

**Lezing:** Psalm 103: 13 - 18

<sup>13</sup>Zoals een vader zich ontfermt over *zijn* kinderen,  
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

<sup>14</sup>Want Hij weet wat voor maaxsel wij zijn  
*en* blijft bedenken dat wij stof zijn.

<sup>15</sup>De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,  
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

<sup>16</sup>Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet *meer*  
en zijn plaats kent hem niet meer.

<sup>17</sup>Maar de goedertierenheid van de HEERE  
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.  
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

<sup>18</sup>voor wie Zijn verbond in acht nemen  
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

**We gaan staan**

**Voorlezen van de namen** (*zie daarvoor laatste bladzijde liturgie*)

**Stilte**

**Zingen:** WK lied 511: 3

3. O, Levensvorst, uw macht is groot,  
U overwon het graf, de dood.  
U, die de dood bent doorgegaan,  
U geeft ons hoop in ons bestaan.  
Het donker wijkt, de morgen gloort:  
de dood heeft niet het laatste woord.

## We gaan weer zitten

### Geloofsbelijdenis

**Zingen:** WK lied 511: 4

4. O, Goede Herder, U haalt thuis  
een schaap, hoe ver gedwaald van huis,  
dat U in liefde hebt gezocht,  
en met uw bloed hebt vrijgekocht.  
Wie deze liefde heeft gemaakt,  
weet, dat de dood geen scheiding maakt.

### Gebed

**Schriftlezing:** 2 Kon 4: 1 - 7 en Fil 4: 4 -9

<sup>1</sup>Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. Maar *nu* is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen.

<sup>2</sup>Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienaar heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie.

<sup>3</sup>Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw burens, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn.

<sup>4</sup>Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens *olie* in al die kruiken, en zet weg wat vol is.

<sup>5</sup>Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar *de kruiken* aan en zij goot *de olie* erin.

<sup>6</sup>En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen.

<sup>7</sup>Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u *en* uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft.

### Filippenzen;

<sup>4</sup>Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

<sup>5</sup>Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

<sup>6</sup>Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

<sup>7</sup>en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

<sup>8</sup>Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

<sup>9</sup>Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

## **Kinderlied:** WK 612 Jezus is de goede Herder

### *Refrein*

Jezus is de goede Herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus is de goede Herder,

brengt mij veilig naar de stal.

1. Als je 's avonds niet kunt slapen  
en je bang in 't donker bent,  
denk dan eens aan al die schaapjes,  
die de Heer bij name kent. (*Refrein*)

2. En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede Herder,  
Hij vergeet zijn schaapjes niet.  
(*Refr.*)

### **Preek**

#### **Zingen:** Psalm 138: 4

Als ik, omringd door tegenspoed,  
Bezwijken moet,  
Schenkt Gij mij leven;  
Is 't, dat mijns vijands gramschap  
brandt,  
Uw rechterhand  
Zal redding geven.

De HEER is zo getrouw, als sterk;  
Hij zal Zijn werk  
Voor mij volen - den,  
Verlaat niet wat Uw hand begon,  
O Levensbron,  
Wil bijstand zenden.

## Dankgebed en voorbede

**Zingen:** Psalm 146: 3, 7 en 8

3. Zalig *hij, die in dit leven*  
*Jacobs God ter hulpe heeft;*  
*Hij, die door de nood gedreven,*  
*Zich tot Hem om troost begeeft;*  
*Die zijn hoop, in 't hachelijkst lot,*  
*Vestigt op de HEER, zijn God.*

7. 't Is de *HEER, die vreemdelingen*  
*Met een wakend oog beschouwt;*  
*Weêuw en wees in twistgedingen*  
*En in kommer staande houdt;*  
*Maar Zijn arm, der vromen hoop,*  
*Stuit de bozen in hun loop.*

8. 't Is de *HEER van alle heren,*  
*Sions God, geducht in macht,*  
*Die voor eeuwig zal regeren*  
*Van geslachte tot geslacht.*  
*Sion, zing uw God ter eer!*  
*Prijs Zijn grootheid; loof de HEER.*

## Zegen

**Inzameling van gaven bij de uitgang of via de Givt app.  
Van harte aanbevolen.**

Jan de Goede	20 november 2019	90 jaar
Willem Zieleman	13 december 2019	90 jaar
Jantje Hoogendam-Menger	31 december 2019	83 jaar
Johan Vahl	18 januari 2020	87 jaar
Petronella Elizabeth Versteeg-de Kok	8 februari 2020	95 jaar
Jentje Hofstede-de Velde	17 februari 2020	96 jaar
Zwiertje Bosman-Habekotté	23 februari 2020	91 jaar
Dries Brink	14 maart 2020	59 jaar
Willem Hendrik van Lenthe	26 maart 2020	101 jaar
Arent Jan Koopman	27 maart 2020	64 jaar
Dirk Rotman	5 april 2020	92 jaar
Gerrigje Koster-IJssel	7 april 2020	81 jaar
Aaltje Koosje Tuinman-Visscher	9 april 2020	85 jaar
Gerritje Johanna Eikenaar-Kolk	13 april 2020	90 jaar
Andries van Marle	24 april 2020	83 jaar
Willem van 't Ende	2 mei 2020	87 jaar
Derk Holtland	10 mei 2020	92 jaar
Kornelisje van Dijk-de Groot	15 juni 2020	70 jaar
Wolter van Dijk	21 juni 2020	100 jaar
Jair Lindeboom	23 juni 2020	0 jaar
Jan van Dijk	23 juni 2020	88 jaar
Femmigje Brink-Riezebos	3 juli 2020	83 jaar
Gosuinus van Asselt	4 augustus 2020	88 jaar
Willemina Dekker-Mijnheer	24 augustus 2020	77 jaar
Jansje van Dijk-Oldenbroek	30 augustus 2020	99 jaar
Willem van Ittersum	17 oktober 2020	84 jaar
Janna Bosman-Vahl	26 oktober 2020	86 jaar
Marinus Dekker	7 november 2020	82 jaar

