

Liedblad voor de avonddienst van 13 maart in de Dorpskerk (Biddag)

Voorganger: J.A.C Olie

Zingen: Psalm 104: 7 en 8

Zingen: Psalm 65: 1 en 7

Zingen: Weerklank 439: 1 en 2



1 Heer, U bent mij le-ven, de grond waar-op ik sta.



Heer, U bent mijn weg, de waar-heid die mij leidt.



Uw woord is het pad, de weg waar-op ik ga,



zo-lang U mij a-dem geeft, zo-lang als ik be-sta.



Ik zal niet meer vre-zen, want U bent bij mij.



Heer, ik bid U, blijf mij na - bij.

2.'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 – 9

Zingen: Psalm 123: 1 en 2 (Weerklank)

1. Ik sla naar *U, die in de hemel zit,*
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
tot die zijn gunst laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol ons oog
naar onze God omhoog.

2. Heb medelijden, wees genadig, *HEER,*
wij redden het niet meer.
Alle verachting heeft ons lamgeslagen,
de smaad is niet te dragen.
Voortdurend willen spotters ons bezeren;
ze blijven ons kleineren.
HEER, doe iets aan hun arrogante toon.
Verlos ons van hun hoon.

Zingen: Psalm 130: 3 en 4

Zingen: Morgenzang; 3, 4, 5, 6 en 7