

Liturgie voor de avonddienst van zondag 28 april in de Dorpskerk

Voorganger: ds. J. P. Ouwehand

Zingen: psalm 131: 1 en 4

Zingen: psalm 118: 9 en 10 (Weerklank)

9. *Dit is de dag die God deed* rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.

O God, geef nu uw gunstbewijzen,
geef nu het heil door ons verbeid.

Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEREN naam.

Wij zegnen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

10. De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.

Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.

Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Zingen: lied 268 (Weerklank)



2. O Zoon, die zelf een dienaar was,
uw schapen opzoekt en genas,
met olie en met wijn verbond –
hoed zelf de herder die Gij zond!

3. O Geest, die als een windvlaag kwam,
adem van boven, vuur en vlam,
laat door ons onvolkomen woord
uw eigen stem worden gehoord!

4. O Vader, Zoon en Heil'ge Geest,
U looft uw kerk die is geweest
en wezen zal in elke tijd
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Schriftlezing: Lukas 24: 36 – 49
Johannes 20: 24 - 31

Zingen: psalm 72: 1 en 4

Zingen: psalm 23: 1 en 2

Zingen: lied 486: 1, 2 en 3 (Weerklank)



2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.