

## Liturgie voor de avonddienst van vrijdag 19 april in de Dorpskerk.

**Voorganger:** ds. W. Van Vreeswijk

**Zingen:** Lied 140: 1, 2, 3 en 7 (Weerklank)

1. Als ik in gedachten sta  
bij het kruis van Golgotha,  
als ik hoor wat Jezus sprak,  
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

2. hoe daar allereerst zijn mond  
troost voor vriend en moeder vond,  
weet ik: 'Hij vergeet ons niet,  
Hij die stervend ons verliet.'

3. Als ik hoor, hoe Jezus bad  
voor wie Hem gekruisigd had,  
weet ik: 'Bij de Heiland is  
ook voor mij vergiffenis.'

7. Op zijn kreet: 'Het is volbracht!'  
antwoordt mijn aanbedding zacht:  
'Jezus, ook voor mij verwierf  
U verlossing, toen U stierf.'

**Zingen:** Lied 150: 1, 2, 4 en 10 (Weerklank)



2. Heer, om uw zachtmoedigheid,  
vorst die op een ezel rijdt  
en om Sions onwil schreit,  
Kyrie eleison.

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,  
om de beker die Gij reikt,  
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison.

10. Heer, om uw vijf wonden rood,  
om uw onverdiende dood,  
smeken wij in onze nood,  
Kyrie eleison.

**Zingen:** Psalm 22: 3 (Weerklank)

3. Ik word vertrap, ik ben een worm, geen man,  
een smaad voor 't volk dat mij beschimpen kan.  
Al wie mij ziet, spreekt vol verachting van  
mijn Godsvertrouwen.  
'Laat hij zijn hoop maar op de HERE bouwen.  
Hij roept tot God, laat die hem dan bevrijden;  
die redt zijn gunsteling wel uit dit lijden',  
zo klinkt hun spot.

**Schriftlezing:** Psalm 22:1-5 + 12-20, Johannes 19:17-24

**Zingen:** Psalm 22: 1 en 8 (Weerklank)

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,  
waarom zijt Gij tot redding niet nabij?  
Hooft Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei,  
mijn angstig vragen?  
Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen,  
Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten  
vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten.  
Hooft Gij dan niet?

8. Mijn beendren kan ik tellen, één voor één.  
Vol leedvermaak schaart men zich om mij heen.  
Omtrent mijn kleding komt men overeen  
het lot te werpen.  
Merk op, o God, hoe zij hun wapens scherpen.  
Stoot hen terneer; haast U, kom mij bevrijden.  
Wees mij nabij en red mij uit mijn lijden.  
Ontferm U, HEER.

**Zingen:** Psalm 72: 1 en 8a/10b

**Zingen:** Psalm 72: 11