

# VRAGEN BIJ DE PREEK - ZONDAGMIDDAG 12 JULI

Het thema van de preek is: \_\_\_\_\_

We lezen uit het Bijbelboek Romeinen.

Het is eigenlijk een wetboek/ brief/ evangelie, die Paulus aan een groep christenen heeft geschreven.

Als je naar de naam van dit Bijbelboek kijkt, waar woonden die christenen, denk je?

In Alexandrië/ Rome/ Efeze/Jeruzalem

Paulus heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Mooie dingen, maar ook heel erge dingen.

Welke erge dingen worden in de preek genoemd?

veel slapeloze nachten		door brand zijn huis verwoest	
honger en dorst	hij moest vluchten	5x 39 stokslagen	
	3x geseseld	verbannen op een eiland	
3x een schipbreuk meegemaakt		onderweg vaak in gevaar door rivier en rovers	
aardbeving		kou en hitte	sprinkhanenplaag
gevangenschap	1x gestenigd		



Welk vers uit Romeinen 8 is gekozen als belangrijkste tekst voor de preek? Vers \_\_\_\_

Bij dat vers kun je denken aan een weegschaal. In de preek hoor je wat er op de ene schaal ligt en wat op de andere. Schrijf maar op wat er op de ene schaal ligt en wat op de andere?



De weegschaal is niet in evenwicht. Eén kant weegt het zwaarst. Kun je uitleggen waarom?

---

---

De Here Jezus belooft dat alles nieuw wordt. Wat bedoelt Hij daarmee, denk je?

---

---

Wie mogen er wonen op de nieuwe aarde die de Here Jezus belooft?

---

---

In de preek gaat het over de nieuwe aarde en de heerlijkheid (de zaligheid, het geluk), die daar wacht op ieder die in de Here Jezus gelooft en Hem volgt. Hoe denk jij dat dat zal zijn?

Schrijf of teken het maar in deze kroon!

