

Goedemorgen!

Fijn dat je er deze morgen weer bent!
Het gaat deze zondag over **Lukas 18 vers 9-17!**
En het **dopen** staat centraal in deze kerkdienst.

Ook mag jij je (Paas)tasje dat je hebt gekregen na de dienst erbij pakken.
Daar staat een leuke opdracht met het bekertje voor jou in.
Heb jij nog geen tasje?
En wil je er nog graag eentje hebben, laat je het ons dan weten?



HOE WERKT GELOVEN?

Voor jou om te lezen:

De Heere Jezus vertelde in zijn leven een heleboel gelijkenissen. Dat zijn verhalen met een geheim. Een gelijkenis lijkt een heel gewoon verhaal, maar hier is iets bijzonders mee aan de hand. De Heere Jezus heeft een speciale boodschap met dit verhaal. In Lukas 18 vanaf vers 9 lees je over de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Maar ook de mooie oproep van de Heere Jezus in vers 16 en 17:

Laat de kinderen tot Mij komen.

De vraag die hier naar boven komt is: Hoe werkt geloven? Het gaat er niet om dat je heel knap, sterk of goed moet zijn voor God. Maar dat je Hem nodig hebt.

Vragen voor jou (als je het niet weet, vraag dan gewoon om hulp):

- **Wat vind jij het belangrijkste van de kerkdienst?**

-

- **Wat is bidden?**

-

- **Je mag bidden om alles wat je echt nodig hebt. Waar bid jij vandaag om?**

-

-



ZOEK DE VERSCHILLEN



Twee mannen bidden tot God. De ene vindt zichzelf erg goed, de andere niet.
Dit verhaal staat in Lucas 18 : 9-14

