

Goedemorgen!

Fijn dat je er deze morgen weer bent!
Het gaat deze zondag over **Efeze 2 vers 11-22**.
Gods bouwplaats staat centraal in deze kerkdienst.

Het thema 'Welkom op Gods bouwplaats'

Ben jij al eens op een bouwplaats geweest? Zo ja, wat zag je daar allemaal?

.....
.....

In Efeze 2 gaat het ook over een hek (vers 14).

De heidenen mochten niet in de tempel komen, maar ze moesten achter een hek/muur blijven.

Maar door de Heere Jezus Christus is het anders geworden.

Hij heeft de muur afgebroken.

In de preek gaat het over Gods bouwplaats. En daar komt naar voren:

- Het fundament – apostelen en profeten
- De hoeksteen – Jezus is de eerste hoeksteen
- Het 'samen' – wij kunnen door bouwen

En Wie woont er in het gebouw?.....

Het kinderlied is: Lees je Bijbel, bid elke dag!

Kleur deze Bijbel op je allermooist in.



Jezus in de tempel

Zoek de 14 verschillen!



De weg volgen. Petrus en Johannes volgen de weg van Jezus. Kun jij de weg vinden?

