

Liturgie voor de huwelijksbevestiging van Wiljan Aarten en Jennifer Post



op 23 april 2021

in de Hervormde gemeente IJsselmuiden.

Voorganger ds. M. van Dam

Ouderling van dienst: Jan van Dijk

Tijdens de dienst wordt er alleen gezongen door de muziekgroep

Muzikale medewerking door:

Gerrit Talen, orgel

Louren Nentjes, piano

Gijsbrecht van Doorn, gitaar

Florian Hoste en Doreen Westerink, zang

Inleidende muziek

Bij binnenkomst van de bruid gaan we (indien mogelijk) staan

Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Stil gebed

Votum en groet

Ps. 75:1

1 U alleen, U loven wij;
Ja, wij loven U, o HEER!
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men, in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

Geloofsbelijdenis

Ps. 108:1

1 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij , zachte harp, gij, schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

Gebed

Schriftlezing

Deuteronomium 6

4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw kracht.
6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.
7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw
huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten
schrijven.
10 Wanneer het dan gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u
gebracht heeft in het land dat Hij uw vaders, Abraham, Izak en
Jakob, gezworen heeft u te zullen geven – grote en goede steden,
die u niet gebouwd hebt,
11 huizen, vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet
gevuld hebt, uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, en
wijngaarden en olijfgaarden, die u niet geplant hebt – en u gegeten
hebt en verzadigd bent,
12 wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit het land Egypte,
uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet.

Spreuken 3

1 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet,
en laat je hart mijn geboden in acht nemen,
2 want lengte van dagen en jaren van leven
en vrede zullen ze voor jou vermeederen.
3 Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.
Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart,
4 vind gunst en goed verstand
in de ogen van God en mens.
5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
6 Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.
7 Wees niet wijs in je eigen ogen:
vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
8 Het zal een medicijn zijn voor je navel
en verfrissing voor je beenderen.

Ps. 146:1,3 en 8

1 Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Hem verhogen in mijn lied.

3 Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft!
Hij, die, door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot
Vestigt op den HEER', zijn God.
Vestigt op den HEER', zijn God.

8 't Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren,
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer;
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.

Preek

Tekst: Spreuken 3:3

Ps. 118:14

14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit.
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

Lezing van het huwelijksformulier

Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van Wiljan Aarten en Jennifer Post voor Gods aangezicht te bevestigen, en er met hen en voor hen, Zijn zegen over te vragen. Wij belijden dat het huwelijk door God Zelf is ingesteld, bedoeld als een gemeenschap voor het gehele leven, waarin man en vrouw, volgens Gods wil, liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar mogen ontvangen, zowel in voorspoed als in tegenspoed.

Want God, onze hemelse Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is, geschapen heeft, schiep de mens als man en vrouw. Hij sprak (Gen. 2: 18, 24) : " Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." En onze Heere Jezus Christus bevestigd die hechte band tussen man en vrouw in het

huwelijk als Hij zegt: "wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden." (Mat. 19: 5-7). De apostel Paulus noemt deze eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk een groot geheimenis, die hij vergelijkt met de eenheid tussen Christus en de gemeente (Ef. 5: 22-33). Men zal daarom het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, in de vreze des HEEREN. En hoewel sinds de zondeval ook de gehuwden velerlei tegenspoed en verdriet overkomt, zo mogen zij toch in het geloof verzekerd zijn van de hulp en bijstand van God, Die immers Zelf het huwelijk heeft ingesteld.

Opdat jullie nu in je huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften mogen leven, zo zullen jullie vervolgens ook weten, met welke bedoeling God het huwelijk heeft ingesteld.

Het eerste doel is, dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in ware eenheid zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. *Het tweede doel is*, dat zij onder de zegen van God, samen een christelijk gezin zullen vormen tot Zijn eer, tot opbouw van zijn gemeente en tot heil van hun kinderen indien zij die uit Gods hand mogen ontvangen, om hen op te voeden in de vreze des Heeren.

Het derde doel is, dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw met haar eigen man volgens Gods wil, met een goed en gerust geweten zal leven (1 Kor. 7: 2-4; Ef. 5: 28); en dat ons lichaam, als een tempel van de Heilige Geest, niet door overspel verontreinigd wordt. U bent, zegt de apostel Paulus, immers niet van uzelf, want u bent duur gekocht. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Tenslotte is het belangrijk te weten, hoe jullie zich ten opzichte van elkaar volgens het Woord van God behoren te gedragen in wederzijdse verantwoordelijkheid. Jij als man zult je vrouw liefhebben, zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad (Ef. 5: 22-33). Zoals Christus het Hoofd van Zijn gemeente is en Zichzelf voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, zo bent jij het hoofd van je vrouw en zult je haar in gevende en sparende liefde dienen,

leiden en beschermen, opdat jullie samen oprecht voor het aangezicht van de Heere mogen staan. Overeenkomstig Gods gebod zul je trouw en toegewijd je werk doen om je gezin te onderhouden. Verder zult je als hoofd van het gezin, de verantwoordelijkheid tegenover de samenleving in kerk en maatschappij verstaan. Jij als vrouw moet weten dat God je aan je man heeft verbonden, zoals de gemeente aan Christus verbonden is (Ef. 5: 22-33). Zoals de gemeente haar Heere liefheeft en gehoorzaam volgt, zo zult u uw man liefhebben en volgen in alle dingen, die recht en billijk zijn. In vertrouwen op God zul je met je man, aan jullie gezin goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des HEEREN, opdat allen, die aan je hoede worden toevertrouwd God daarvoor zullen danken en verheerlijken.

Tenslotte Wiljan en Jennifer: houdt steeds in gedachten, dat jullie beide erfgenamen van de genade van het leven zijn. Wilt daarom in wijsheid met elkaar samenleven en nooit verbitterd tegen elkaar zijn, opdat jullie gebeden niet verhinderd worden (Kol. 3: 18, 19; 1 Petr. 3: 7).

Bevestiging van het huwelijk

Jullie hebben nu Gods bedoelingen met het huwelijk gehoord en omdat jullie ook de intentie hebben om zo in het huwelijk te leven en er geen wettige bezwaren hiertegen zijn ingebracht, zullen we nu tot de bevestiging overgaan; Jullie begin zij in de Naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft!

Ik vraag jullie nu om op te staan, en elkaar de rechterhand te geven en voor Gods aangezicht elkaar trouw te beloven.

Tot de bruidegom:

Wiljan Aarten belijdt u hier voor God en zijn gemeente, dat u als uw wettige vrouw uit Gods hand wilt aanvaarden: Jennifer Post En belooft u dat u haar trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood u scheiden zal; en dat u haar zult liefhebben en dienen, leiden en beschermen, overeenkomstig het heilig evangelie?
Wat is daarop uw antwoord?

Tot de bruid:

Jennifer Post belijdt u hier voor God en zijn gemeente, dat u als uw wettige man uit Gods hand wilt aanvaarden: Wiljan Aarten
En belooft u dat u hem trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood u scheiden zal; dat u hem zult liefhebben en dienen, helpen en respecteren, overeenkomstig het heilig evangelie?
Wat is daarop uw antwoord?

Ps. 134:2

Heft uwe handen naar omhoog;
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER'.

Huwelijkszegen

Ps. 134:3 (staande)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER'.

Overhandiging van de huwelijks-Bijbel door ouderling J. van Dijk

Dankgebed

Opwekking 807

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

(Refrein)

Bridge 4x:

U schijnt feller

dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust.

(Refrein)

Waar U woont.

Zegen

Uitleidende muziek