

Goedemorgen allemaal,

Vandaag is een bijzondere dag; we vieren het Pinksterfeest! Het thema van de dienst is : de Geest spreekt alle talen. We lezen Psalm 67 en Handelingen 2:1-13

Een goede dienst en een fijne dag gewenst!

Met Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest over de discipelen. Hierdoor gingen de discipelen andere talen spreken en konden de omstander het Evangelie in hun eigen taal horen, wat een wonder! Hieronder staat de zin: Hallo, hoe gaat het met je? In 11 verschillende talen. Weet jij welke talen dit zijn? Onderaan deze bladzijde kan je het antwoord vinden.

- Bonjour, comment ça va?
- Guten Tag, Wie geht es dir?
- Hola, ¿cómo estás?
- Ciao! Come stai?
- Merhaba, nasılsın?
- Hello, how are you?
- Hej, hvordan har du det?
- Kon'nichiwa, O-genki desu ka?
- Dobry den, jak se máš?
- Nǐ hǎo ma?
- Shalom, Ma shlomecha?

Misschien ken je zelf ook wel woorden in een andere taal? Op de wereld zijn heel veel verschillende talen. Hoeveel denk je dat er zijn? De dominee kan vertellen hoeveel talen er ongeveer op de wereld zijn.



Antwoorden talen: Frans, Duits,
Spaans, Italiaans, Turks, Engels,
Deens, Japans, Tsjechisch, Chinees,

Woordzoeker bij Pinksteren Handelingen 2:1-13



AANBRAK
ALLEMAAL
ANDEREN
BEGONNEN
BUEEN
BUITEN
DADEN
EIGEN
GALILEEERS
GEEST
GELUID
GEWELDIGE
GODS
GROTE
HEILIGE
HELE
HEMEL
HUIS
IEDER
JERUZALEM
JODEN
MANNEN
MENIGTE

ONDER
PINKSTERDAG
PLOTSELING
SAMEN
SPOTTEND
SPREKEN
TAAL
TEVEEL
TONGEN
VERBAASD
VERDEELDEN
VERTOONDEN
VERVULD
VERWONDERING
VOLKEN
VROME
VULDE
VUUR
WERDEN
WINDVLAAG
WOONACHTIG
ZICHZELF
ZOETE

Quiz over het Pinksterfeest

In welke stad waren de discipelen bij elkaar?

- Kapernaum
- Rome
- Jeruzalem

Hoe klonk het geluid dat uit de lucht kwam?

- Als een golf
- Als een harde wind
- Als een explosie

Waar werden de discipelen mee vervuld?

- Angst
- De Heilige Geest
- Verwachting

Hoe reageerden de mensen in de stad?

- Ze dachten: 'niets verbaast ons meer'
- Ze waren opgewonden en vroegen zich af wat er aan de hand was.
- Ze waren boos om het lawaai

De mensen kwamen uit veel verschillende landen. Waar waren ze verbaasd over?

- Dat iemand zo vroeg in de morgen een bijeenkomst organiseerde.
- Dat de discipelen allemaal verschillende talen spraken
- Dat de discipelen God loofden op straat en niet in de tempel

