



Goedemorgen jongens en meiden (26 juli)

Ook vanmorgen weer een 'Bij de preekblad'. Je kunt het thuis maken of in de kerk. Ben je thuis en heb je verf, pak het er dan vast bij, dan kun je ook een creatieve opdracht maken. In de Bijbel kun je misschien alvast psalm 8 opzoeken, want daar gaat de preek vandaag over.



De (meeste) woorden van de woordzoeker komen uit psalm 8

m	g	o	n	e	r	e	d	n	u	r
a	a	g	i	t	h	c	a	m	v	d
a	i	j	s	e	d	r	a	a	i	d
n	s	t	e	r	v	e	l	i	n	g
e	c	v	n	s	s	s	e	c	g	h
e	h	e	g	g	t	m	e	p	e	n
p	a	l	e	n	e	e	r	e	r	e
t	p	d	l	i	r	n	i	r	s	g
n	e	k	e	l	r	s	v	t	h	n
e	n	i	n	e	e	e	i	s	a	i
m	n	n	e	v	n	n	s	l	n	l
a	e	d	d	r	a	z	s	e	d	e
d	e	e	a	e	m	o	e	g	e	g
n	e	r	p	t	e	o	n	o	n	i
u	z	e	!	s	n	!	v	j	u	
f	u	n	d	a	m	e	n	t	a	z

Woorden: majesteit – zuigelingen – mensenzoon – engelen – fundament – sterveling – vingers – schapen – runderen – machtig – aarde – vogels – vissen – zeeën – sterveling – fundament – kinderen – sterren – maan – paden – handen – eer – veld – naam – amen - ja

Oplossing:

Psalm 8:5

Ik kan niet begrijpen dat U om ziet naar een klein en nietig mens, dat U werkelijk aandacht voor hem hebt.

Vragen hierbij:

1. Wat zie je volgens de dichter in Psalm 8 als je heel goed naar de hemel kijkt?
2. Waarom zou God niet naar de mensen omzien, niet voor hen zorgen?
3. Waarom doet Hij dat dan toch?

De dominee gaat het hierover hebben in de preek. Luister maar goed.



Creatieve opdracht:

Schilder een stukje van de mooie natuur, die God heeft geschapen.
Op het volgend blad zie je een paar voorbeelden.

Zit je in de kerk, dan kun je het misschien op een ander moment maken.

Succes en veel schilderplezier!

