

Het verloren schaap



*Zondag 22 mei 2022
Hervormde gemeente IJsselmuiden - Grafhorst*

*Dominee: M. Noorderijk
Organist: Marcel ten Brinke*

Welkom!

Samen met vrienden en vriendinnen, vaders en moeders, opa's en oma's, gaan we deze dienst houden. Fijn dat iedereen er is! In deze liturgie kun je lezen wat er in deze dienst zal gebeuren. Zing en luister je mee?



De kerkenraad (de dominee, de ouderlingen en de diakenen) komen de kerk binnen.



Zingen: Lees je Bijbel bidt elke dag

*Lees je Bijbel bidt elke dag
bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag*



STIL GEBED

Iedereen bidt zachtjes om een gezegende dienst, voor zichzelf, de dominee en de gemeente.



VOTUM

We komen er voor uit dat we de hulp alleen van God verwachten.

GROET

In de Naam van God worden wij zegenend gegroet.



Zingen: Psalm 84: 1 en 2

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER' der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER',
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER' der legerscharen,
Welzalgig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.



GELOOFSBELIJDENIS

In deze dienst mogen we ons geloof belijden. Dat betekent dat we mogen zeggen waarin we geloven.



Zingen: Psalm 81: 12 en 13

Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig.

Maar Mijn volk wou niet,
Naar Mijn stemme horen;
Israël verliet
Mij en Mijn geboôn;
't Heeft zich and'ren goôn,
Naar zijn lust, verkoren.



GEBED

Wij bidden samen of de Heilige Geest ons wil helpen om het Woord van God te begrijpen en wij het met ons hart mogen geloven.



Schriftlezing: Lukas 15: 1 – 10

- 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.
- 2 En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.
- 3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:
- 4 Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vinde?
- 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.
- 6 En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
- 7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.
- 8 Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt?
- 9 En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had.
- 10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.



Zingen: Psalm 136: 1 en 26

Looft den HEER', want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Geeft den God des hemels eer,
Lof zij aller scheps'len HEER';
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.



PREEK

De dominee vertelt uit de Bijbel over 'Het verloren schaap'



Zingen: Psalm 42 : 1

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?



DANKGEBED

Wij danken God dat we samen hebben mogen zingen, bidden, luisteren naar de Bijbel en dat Hij ook bij ons wilde zijn. Voor alle mooie dingen in het leven. We bidden ook voor zieke mensen, voor mensen die het moeilijk hebben en verdrietig zijn.



Zingen: Psalm 100: 1 en 4

Juich aarde, juich alom den HEER',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

4. Want goedertieren is de HEER';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.



ZEGEN

We gaan nu staan en krijgen dan de zegen van God mee. God wil daarmee beloven met ons te zullen zijn.



Zingen: De Heer is mijn Herder

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel.
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen.
Hij schraagt m' als ik wankel, Hij draagt m' als ik viel.

De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn.
Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven.
Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd.
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren.
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.



COLLECTE

De diakenen en kerkrentmeesters halen met de collectezakken die bij de uitgang hangen geld op om mensen die hulp nodig hebben te kunnen helpen en ook om alles in de gemeente mogelijk te maken.



U bent als gasten, begeleiders of chauffeurs van harte welkom om na de dienst in De Zaaier een kopje koffie, thee of wat fris te drinken en na te praten.

