



Goedemorgen, fijn dat jullie weer online meeluisteren of misschien wel in de kerk zitten! Het is vandaag Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. De Israëlieten vierden vroeger hierbij het Oogstfeest. De eerste oogst gaven ze aan God. Vandaar dat er zoveel mensen in Jeruzalem waren op deze dag.

VRAGEN OVER HANDELINGEN 2:1-13
Handig om dit in de Bijbel op te zoeken.

1. Wat voor geluid hoorden de discipelen? (5^e letter)
2. Hoe zag het vuur eruit op de hoofden van de discipelen? (5^e letter)
3. In welke plaats speelde deze dag zich af? (3^e letter)
4. Alle mensen hoorden hun eigen taal; ze raakten in (1^e letter)
5. Waar kwamen de mensen vandaag? Vers 9 de 5^e plek (2^e letter)
6. Waar kwamen de mensen vandaag? Vers 10 de 4^e plek (1^e letter)
7. Over wie spraken de discipelen? (3^e letter)
8. Waar waren volgens de spotters de discipelen vol van? (1^e letter)
9. Vers 44: Ze hadden alle dingen (15^e letter).....
10. Alle mensen vormden samen een vers 47 (6^e letter)

De letters die je gevonden hebt, zijn de boodschap van vanmorgen!

De boodschap van deze morgen is:

.....



De vrucht van de Geest



Pinksterfeest



Om over door te denken

Uit delen: Hoe kunnen wij laten zien dat wij bij de Here Jezus horen?

Wat heeft de Heilige Geest hiermee te maken?

Waar mogen we om bidden?

Doe jij dat ook?

Een fijn weekend gewenst!

