

Goedemorgen, wat fijn dat je weer in de kerk bent of thuis meekijkt naar de kerkdienst! Vanmorgen is er een gezinsdienst waarin dominee van Dam het gaat hebben over 'de vrucht van de Heilige Geest'. Seth Bezemer heeft hier een mooi gedicht over gemaakt, dat zie je op de volgende bladzijde terug.

Een fijne dienst gewenst!

Uit welk bijbelboek komt de schriftlezing?.....

Over welk jongetje vertelt de dominee een verhaal?.....

Hoever vruchten van de Geest zijn er?.....

In de puzzel hieronder kan je zien welke vruchten van de Geest er zijn. Als je een woord moeilijk vindt, vraag dan aan je ouders of ze uit willen leggen wat het betekent.

Vul de woordlegger

6 letters:
LIEFDE

8 letters:
GOEDHEID

9 letters:
BLIJDSCAP



14 letters:
ZELFBEHEERSING

10 letters:
VRIENDELIJK
LANKMOEDIG

11 letters:
ZACHTMOEDIG

5 letters:
TROUW
VREDE

REBUS



-n



H+



-p



-it



m=G
-er



-w



-ur



(p)



Blijdschap

Vandaag ben ik blij
Want Hij stierf voor mij
Al mijn zonden zijn vergeven
En ik krijg het eeuwig leven
Daarom dank ik elke dag
dat ik voor U leven mag

Seth Bezemer



