

Goedemorgen jongens en meiden, vandaag gaan we luisteren naar psalm 126. Misschien kun jij het alvast opzoeken in je Bijbel.



Leuk idee om zelf te doen:

Snijd een cherrytomaatje in plakjes. Doe wat grond in een potje, leg de plakjes hierop. Daarna doe je er weer wat grond over. Zorg er goed voor door iedere keer water te geven. Na verloop van tijd moet je eens kijken wat er dan gebeurt.

Woordzoeker: Het antwoord is waar het in de preek over gaat...

n	e	w	u	o	r	t	r	e	v	groeien	tranen
e	X	e	z	n	e	n	e	w	j	huilen	psalm
v	n	n	a	z	a	a	d	u	s	zaaien	sion
o	e	t	a	n	o	z	i	o	i	schoven	moed
l	v	n	e	c	X	c	h	z	o	juichen	zon
e	o	e	i	X	h	n	a	t	n	vertrouwen	
g	h	i	n	e	i	e	o	r	g	wenen	
a	c	a	n	X	d	l	b	a	r	geloven	
X	s	a	i	X	e	i	o	n	e	maaien	
X	e	m	n	!	o	u	e	e	o	boer 2x	
m	l	a	s	p	m	h	r	n	b	zaad	

Antwoord:

De boer huilt, omdat hij:

- a. te weinig zaad heeft
- b. verkeerd zaad heeft gekocht
- c. bang is dat het zaad niet gaat groeien
- d. zich zoek voelt



Bidden voor....

Waar bid jij voor?

Bid je of het coronavirus gestopt mag worden?

En als dat niet gebeurt, kun je dan ook nog bidden?

God is Heer! Ook in moeilijke tijden!

Wat kunnen wij zelf doen,
ook in moeilijke tijden?

.....

.....

.....

Zoek de verschillen. Hoeveel heb jij er gevonden?





