

Goedemorgen, wat fijn dat je weer in de kerk bent of thuis meekijkt naar de kerkdienst! Het is vandaag een bijzondere dag want we vieren met elkaar het Heilig Avondmaal. Dominee van Dam gaat deze dienst voor.

Een goede dienst gewenst!

Streep het foute antwoord door:

De schriftlezing van vandaag komt uit het bijbelboek: Jesaja / Handelingen

Dit bijbelboek staat in het: Oude testament / Nieuwe Testament

Het verhaal is het vervolg op het Paasevangelie / Pinksterevangelie

Husselwoorden

Zet de letters in de goede volgorde. Welke woorden staan er dan?

OODRB

SEVETRN

NWIJ

.....

.....

.....

ZSUEJ

FLEAT

MALADVAON

.....

.....

.....

Preekbingo

Luister tijdens de preek of je deze woorden hoort. Heb je een woord gehoord? Streep hem dan door. Kan jij alle woorden doorstrepen?

TAFEL	SAMEN	VOLHOUDEN
GELOVIGEN	VIEREN	VERBONDEN
DICHTBIJ	JEZUS	HEILIG



Het heilig avondmaal houden is een opdracht van Jezus om terug te denken aan wat Hij moest lijden voor onze zonden.

Als je aan het lijden en sterven denkt word je verdrietig. ☹

Maar als je bedenkt dat Hij dat deed om ons te redden, dan wordt je blij!! ☺

Zo mogen volwassen mensen, die dit geloven, het avondmaal als een feest vieren. Om terug te denken en blij te zijn!



Teken zelf brood op de schaal en wijn in de bekere. Schrijf in de psalmborden het Bijbelgedeelte en Psalmen en liederen die we vandaag zingen. Je kunt ook nog van het raam een mooi glas-in-lood raam maken.