



Het geloof was geen onderdeel meer van mijn leven. Na het ontmoeten van mijn vrouw heb ik toch weer kennis mogen maken voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Jezus is ook voor mijn zonden gestorven en weer opgestaan. Nu mag ik weten dat mijn hele verleden vergeven is en dat een nieuwe start gemaakt kan worden. Ik wil graag voor God en Zijn gemeente ja zeggen. Iedereen mag weten dat ik op Hem alleen vertrouw. Dat ik mij gehoord voel door God en dat Hij leiding neemt in mijn leven. In dankbaarheid voor alles wat mij gegeven is.

**Bertil van den Belt**



Ik wil graag belijdenis afleggen van mijn geloof. Door hier, voorin de kerk, ja tegen God te zeggen. Bij mijn geboorte heeft God al voor mij gekozen en dit met de doop duidelijk gemaakt. Nu wil ik hetzelfde doen voor God, door ja te zegen tegen de Almachtige, die Zijn eniggeboren Zoon voor onze zonden naar de aarde heeft laten gaan. Hij heeft geleden, is gestorven en daarna weer opgestaan, zodat wij via Jezus en het kruis bij God uit kunnen komen. Van deze liefdevolle en genadige God wil ik een getuige zijn.

**Bart-Jan van den Berg**



Voor mij stond vast dat Sannerijn en ik samen belijdenis wilden gaan doen. Persoonlijk heb ik redelijk wat twijfels gehad over het geloof. Door hier samen over in gesprek te gaan met Sannerijn en bij de belijdeniscatechisatie ben ik steeds meer in gaan zien wie God voor mij is. Het wonderlijke vind ik dat zo'n grote God naar ons om wil kijken. De wereld is voor ons nog grijpbaar, maar het heeel zeker niet. Ik beeld mij zo in dat God dit alles met één hand vast kan houden. Hoe bijzonder is het dat Hij dan naar ons omkijkt, zo'n grote God! Hij stuurde ons Zijn meest kostbare bezit, Zijn Zoon, om weer dichterbij Hem te komen. Dit wil ik belijden! **Bart Biersteker**



Ik wil graag belijdenis doen van mijn geloof omdat ik weet dat God mijn Vader is en ik Zijn kind ben. Dat ik, hoe klein mijn geloof soms ook is, altijd terug mag komen bij God. Want ik weet zeker en geloof oprecht dat God er is, voor mij en voor ieder ander. En dat Hij voor mijn zonden gestorven is aan het kruis uit liefde voor mij. Ik mag met al mijn zonden iedere dag bij Hem komen om ze te belijden en vergeving voor te vragen. Want ik weet: Hij draagt mij altijd! Samen met Bart wil ik nu ja zeggen tegen God en ons leven hierop inrichten.

**Sannerijn Biersteker – van der Steeg**



Tijdens de belijdenisdienst van vorig jaar had ik heel sterk het gevoel: "daar moet ik staan!" Hoewel ik vaker had nagedacht over het doen van belijdenis, hield iets me altijd nog wat tegen. Maar nu mag ik er dan toch echt staan en mag ik mijn geloof belijden.

Dit voelt als pure genade! Als de Heere Jezus niet voor mijn zonden aan het kruis was gestorven en weer was opgestaan, dan had ik hier niet kunnen staan. Maar nu weet ik dat Hij er voor mij is en dat ik voor altijd Zijn kind mag zijn. Hoe bevoorrecht kan een mens zich voelen! Ik wil daarom mijn ja-woord geven aan Hem als antwoord op de liefde die Hij mij elke keer weer geeft! **Carolien Brink**



Ik wil vandaag belijdenis van mijn geloof doen omdat God mij heeft laten merken dat ik zonder Hem niet kan. Elke keer weer mag ik bij Hem komen. Ook als ik tekortschiet mag ik mijn handen ophouden en zeggen: HEERE, vergeef mijn zonden en vul mij met Uw Geest, zodat ik mijn leven leef zoals U dat wil. Zelf kan ik dat niet, ik moet het hebben van Jezus. Door vandaag belijdenis te doen wil ik amen zeggen op mijn doop en Ja zeggen tegen Jezus om zo een leven met Hem te leven.

**Simon Flier**



De reden waarom ik belijdenis doe is, omdat ik niet zonder God kan. Elke keer als ik het moeilijk heb of ergens mee zit kan ik daarmee naar God toe gaan. Ik voel dan dat God bij mij is, mij helpt en troost. Toen ik begon met belijdeniscatechisatie dacht ik dat je pas belijdenis kan doen als je er echt van overtuigd bent dat je goed genoeg gelooft. Ik kwam er achter dat dit helemaal niet zo is, maar dat ik naar God toe mag komen zoals ik ben, mijn zonden mag belijden en dat God ze dan wil vergeven. Dit kan omdat de Heere Jezus voor mij aan het kruis is gestorven. Daarom wil ik vandaag 'ja' zeggen tegen God. **Irene Riezebos**



In de afgelopen jaren ben ik God steeds meer gaan zien als mijn Vader in de hemel. Voor mij is het geloof iets waar je op terug mag vallen. God zal er altijd voor mij zijn, wat er ook zal gebeuren. Wanneer het even tegenzit is er iemand die tegen mij zegt: Houd vol, Ik laat niet los! Op zulke momenten mag ik ervaren dat God altijd bij mij is, om me te helpen, te troosten en te beschermen. Daarom mag ik vandaag belijdenis van mijn geloof doen en 'ja' zeggen op mijn doop en tegen Hem!

**Arianne Gerrits**



Ik wil belijdenis doen omdat Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis gehangen heeft. Ik zie Hem als mijn Redder en daarom wil ik Hem volgen. Ik wil aan de mensen om mij heen laten zien dat ik ook voor God wil kiezen zoals Hij bij de doop voor mij gekozen heeft. Ik wil de verantwoordelijkheid die mijn ouders op zich hebben genomen toen ze mij lieten dopen van hen overnemen, omdat ik denk dat ik daar klaar voor ben en genoeg handvaten en zelfvertrouwen heb meegekregen tijdens mijn opvoeding. Ik wil groeien in mijn relatie met God en Hem leren te volgen.

**Marelle van den Hul**



God is de laatste 2 jaar steeds meer en meer voor mij gaan betekenen. Ik ben me er steeds bewuster van geworden dat Hij ook voor mij aan het kruis is gestorven en weer opgestaan, om ook mijn zonden te vergeven. Ik wilde steeds meer van Hem weten, Hem loven en prijzen, en leven zoals Hij dat graag wil. Ik ben een ander persoon geworden, rustiger en serieuzer met het leven en God bezig. God is echt bepalend geworden in mijn leven en de kracht die ik van Hem voel, probeer ik aan anderen door te geven. dat wil ik Hem laten zien door belijdenis te doen en mijn ja woord te geven aan God.

**Robert van den Hul**



Aan het begin van mijn leven is God naar mij toegekomen door middel van de doop. Na een periode van voorbereiding door belijdeniscatechisatie, het lezen van de Bijbel, bidden en kerkgang mag ik vandaag openbare belijdenis doen van mijn geloof en antwoord geven op de doop. Ik geloof dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven en dat mijn zonden zijn vergeven, uit genade. De afgelopen tijd heb ik God beter mogen leren kennen als mijn Hemelse Vader. Ik geloof dat God mijn leven leidt. Ook in moeilijke tijden en twijfels weet ik dat ik bij God terecht kan. Ik ben dankbaar voor mijn leven en dat de Heilige Geest in mij werkt. **Margreet van Ittersum**



Vandaag mag ik mijn geloof in de Heere Jezus Christus en in God onze Hemelse Vader belijden door openbaar JA te zeggen. Na een periode van belijdeniscatechisatie te hebben gevolgd, heb ik God beter mogen leren kennen en weet ik zeker dat Zijn Zoon ook voor mij gestorven is. Door Jezus is de enige weg tot het koninkrijk van God. Door Zijn naam in het openbaar te belijden, wil ik laten zien dat ik Hem volg en dat ik weet dat Hij er voor mij is en altijd ook wil blijven. Voor zo iets moois en puurs mogen wij alleen maar dankbaar zijn en Zijn naam met lof en eer prijzen. Jesaja 41:10.

**Bryan de Olde**



God heeft mij bij de doop al laten zien dat ik een kind van Hem ben. Daarom wil ik vandaag mijn ja-woord geven, omdat ik niet zonder God kan leven en omdat Jezus alle zonden voor mij op Zich heeft genomen.

**Bob Last**



Vandaag geef ik mijn ja-woord. Niet alleen aan God maar ook aan de kerk. Omdat God met de doop heeft laten zien dat ik bij Hem mag horen, wil ik dat graag bevestigen, en de rest van mijn leven samen met God delen. Wat de toekomst ook brengen mag, ik weet dat God me zal leiden.

*'Heer wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus onze Heer.'*

**Liza de Raad**



Ik ga vandaag belijdenis doen omdat ik niet zonder God kan en wil leven. Sinds mijn broer Arjan ziek werd ben ik steeds meer in God gaan geloven en heeft God mij geholpen om me er doorheen te slaan en dat doet Hij nog steeds!  
Ik hoor graag over de Heere en zing en luister ook graag over de Hem.  
Als ik op zondag moet werken vind ik het altijd jammer dat ik dan niet naar de kerk kan. De Heere Jezus en Zijn sterven en opstanding betekent veel voor me, omdat de Hij voor mijn zonden heeft geleden en het kruis hiervoor moest dragen.

**Lianne Limburg**



In het afgelopen jaar heb ik belijdeniscatechisatie gevolgd en daar ben ik nog meer gaan ontdekken hoe groot het wonder is wat God voor mij heeft gedaan. Hij is voor mij gestorven aan het kruis en heeft mijn zonden vergeven. Hoe klein mijn geloof soms ook is, ik mag blijven geloven dat ik een kind van Hem ben. Ik wil mijn geloof belijden, omdat ik mag geloven dat Hij mijn Vader is. Op Hem kan ik bouwen en Hij zal mij nooit verlaten. Tijdens mijn doop heeft God mij aangenomen als Zijn kind en met mijn ja-woord kies ik nu openlijk voor Hem.

**Annegreet Schreuder**



Ik doe belijdenis omdat ik van de Here Jezus houd. *'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.'* Opwekking 42 is één van mijn lievelingsliederen en zing ik daarom ook graag.

**Hannah Vahl**



Ik ben dankbaar dat ik 26 jaar geleden ben gedoopt en een gelovige opvoeding heb gehad. Vandaag wil ik belijdenis doen en ja zeggen tegen God. Ondanks de nog vele vragen die er zijn, mag ik geloven dat Hij voor mij is gestorven en aan het kruis heeft gehangen. Het afgelopen jaar belijdeniscatechisatie is goed en leerzaam geweest. Het heeft mij verder gebracht en mijn geloof in de Heere God sterker gemaakt.

**Rick Vahl**



Vandaag mag ik belijdenis doen van mijn geloof. Dit wil ik graag doen omdat ik er zeker van ben dat Christus ook voor mijn zonden is gestorven. God is onmisbaar in mijn leven en ik ben dankbaar dat God mij dit heeft laten inzien. Ik mag weten dat Hij elk moment van mijn leven bij mij is en dat ik alles bij God neer kan leggen. God is door middel van de doop al naar mij toegekomen en zo mag ik weten dat ik Zijn kind ben. Het geloof zal altijd lastig en ingewikkeld blijven maar om hierin te kunnen groeien is 'ja' zeggen de eerste stap.

**Eline Vahl - Bosman**



Ik had voor mezelf genoeg smoesjes om geen belijdeniscatechisatie te volgen, maar ik ben blij dat ik het toch heb mogen doen. Door samen over God te praten en Zijn Woord te onderzoeken, ben ik gaan ontdekken hoe waardevol een relatie met God is. Hij heeft mij geschapen en bij de doop al laten zien dat Hij mijn Vader wil zijn. Ondanks mijn gebreken houdt God van mij en laat Hij mij niet los. Het is Zijn doel om mij te redden. Hij is mijn Redder en Zaligmaker en daarom wil ik belijdenis doen, 'ja' zeggen tegen God en Hem bedanken voor Zijn keuze voor mij. *'Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in Zijn hand leg, wijst Hij mij de weg.'*

**Hester Vahl**



Bij de doop heeft God beloofd om mijn Vader te zijn. Hij ging vanaf dat moment met mij de relatie aan. In deze relatie heeft Hij mij laten ervaren hoe waardevol Zijn liefde en genade is. Ik heb mogen inzien dat ik niet meer zonder Hem kan en wil leven. Ondanks al mijn zonden, gebreken en eigenbelangen houdt God onvoorwaardelijk veel van mij. Ik mag erop vertrouwen dat Hij mijn leven leidt. *‘Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden.’* Die liefde van God vraagt om een antwoord van mij en dat antwoord wil ik vandaag geven.

**Nienke Vahl**



Ik wil graag belijdenis doen omdat ik geloof dat Jezus mijn Verlosser is. Elke keer als ik weer de fout in ga mag ik weten dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om mijn zonden te vergeven. Ik wil graag belijdenis doen omdat God met mijn doop, terwijl ik nog niks kon, al heeft gezegd dat ik bij Hem mag horen en dat Hij nu nog steeds zegt dat ik bij Hem mag horen en ik daarvan met mijn volle verstand mag getuigen. Ook al ben ik nooit goed genoeg, toch wil God dat ik bij Hem hoor.

*‘Laat je geluk niet steunen op iets wat je kunt verliezen... maar op de Geliefde die je nooit zal verlaten.’* **Inge de Vente**



Ik ga vandaag belijdenis doen omdat ik graag wil antwoorden op mijn doop. Ik ben dankbaar dat mijn ouders mij hebben laten open en gelovig hebben opgevoed. Zijn liefde is zo groot dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ik mag leven. Dat vind ik onbegrijpelijk, maar geweldig mooi! Hij kende mij al nog voordat ik bestond. Dit geeft mij houvast en maakt dat de band met Hem vertrouwd voelt. Met blijdschap kijk ik terug op het afgelopen catechisatie seizoen. De gesprekken en de verdere verdieping in de Bijbel hebben mij dichter bij God gebracht. Hij heeft tijdens de doop gezegd dat ik Zijn kind mag zijn. En daar wil ik vandaag graag met "ja" op antwoorden.

**Melanie Wielink**

## **BELJDENISFORMULIER**

Gemeente van Christus, 23 jongeren hebben het verlangen om in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen verzamelt uit alle rassen en volken en hen samenvoegt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn.

In de Heilige Doop wordt ons verklaard en verzegeld, dat wij in het genadeverbond van God opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij Zijn merken en veldtekenen. In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland, en het Koninkrijk van God te verkondigen en te verwachten.

De kerkenraad heeft, na gehoord te hebben jullie geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in jullie voornemen toegestemd.

Ik vraag jullie nu om in dankbare gehoorzaamheid aan het Woord van God en in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, te antwoorden op de volgende vragen:

**Ten eerste:** Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest?

**Ten tweede:** Aanvaard je de roeping om, als lid van de gemeente, die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkozen heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de satan te strijden, je Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met vreugde te werken in Zijn Koninkrijk?

**Ten derde:** Wil je, in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk, waarvan ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, en onder haar opzicht, trouw zijn onder de verkondiging van het Evangelie en de bediening van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Bijbel en wil je met de jou gegeven gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?