

Liedblad voor de morgendienst van 9 februari in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds. M. van Dam

Zingen: Weerklank lied 599: 1, 2, 5, 6

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.

5. Dank U dat Gij hebt willen spreken,
dank U, Gij kent een ieders taal,
dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

6. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
dat ik danken kan!

Zingen: Psalm 25: 2, 5

Zingen: Weerklank lied 594: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (wetslezing)

1. Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? **(alle kinderen)**
God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij;
leven zoals God wil, dat maakt je vrij.

2. Eén: dat is de Heer, niemand is als God **(jongens en mannen)**
in zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dus geen beelden, Hij is altijd méér.
Dien geen and're goden dan God de Heer.

3. Drie: dat is de Naam van de hoge God **(meisjes en vrouwen)**
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier: dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!

4. Vijf: een woord van God: blijf je ouders trouw, **(jongens en mannen)**
denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

5. Zeven: ook Gods woord, ja, probeer het maar: **(meisjes en vrouwen)**
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and'ren is;
als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

6. Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart; **(allen)**
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft.

Schriftlezing (door kinderen): Mat. 6: 29 – 24 en Mat. 13: 44 – 46

Kinderlied: OTH lied 383 (oude bundel)

Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een schat in de grond
Eenmaal had een man die schat ontdekt
Hij was zo blij dat hij hem vond
En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Verkocht hij alles wat hij had
Ja alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan
En hij kocht die schat
Lala lailala

Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een parel zo duur
Eenmaal had een koopman hem ontdekt
En toen begon z'n avontuur
Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Heeft hij al wat hij had verkocht
Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur
Die hij had gezocht
Lala lailala

Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een mosterdzaad
't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien
Het allerkleinste wat bestaat
Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond
Wordt het haast wel zo groot als een eik
Met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen
Zo is het koninkrijk
Lala lailala

Zingen en collecte: Psalm 27: 1, 3 (Weerklank)

1. De HERE is mijn licht, wat kan mij deren?
Hij is mijn heil, ik ben voor niemand bang.
Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren.
Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang.

De aanval van belagers hield geen stand:
ze struikelden en beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God.

3. Hoor als ik roep, HEER, antwoord op mijn smeken.
Mijn hart zoekt U, verberg U niet voor mij.
Wijs mij niet af in toorn, wil tot mij spreken;
laat uw gezicht zien, ga mij niet voorbij.

U redde mij toch eerder ook, o God?
Laat mij dan nu niet over aan mijn lot.
Al zijn mijn ouders bij mij weggegaan,
U neemt mij, HERE, wel in liefde aan.

Zingen: Psalm 73: 13

Zingen: Weerklank lied 249

1. Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

3. Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en u zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Refrein
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.