

Liedblad voor de morgendienst van 9 aug.

Predikant: Ds. F.J.K. van Santen

Zingen: Psalm 27:1 en 3

Zingen: Psalm 93:1 en 4

Zingen: Psalm 86:3

Schriftlezing: Genesis 32:1-13
en 22-33

Zingen: Weerklank 555:1 en 2

1 Laat de kin-deren tot Mij ko-men,
al - le, al - le kin-deren.
Laat de kin-deren tot Mij ko-men,
niemand mag ze hin-deren.
Want de poor-ten van mijn rijk
staan voor kin-deren o - pen.
Laat ze al - len groot en klein
bij Mij bin-nen lo - pen.

2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,
hou ze toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Zingen: Weerklank Ps. 139:1 en 5

1. HEER, die mij *ziet zoals ik* ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, *Gij weet* waar ik ga,
Gij *volgt mij* waar ik zit of sta.
Wat mij ten *diepste houdt* bewogen,
't ligt alles *open* voor uw ogen.

5. Al nam ik voor *mijn vlucht* te baat
de *vleuglen* van de *dageraad*,
al woonde *ik* aan de verste zee,
uw *hand gaat* altijd met mij mee.
Waar ik de *vleugels uit* zou spreiden,
Gij houdt mij *vast*, *Gij blijft* mij leiden.

Zingen: Psalm 121:1 en 4

Zingen: Weerklank 419:1 en 2

1 Ab - ba, Va - der, U al - leen
U be - hoor ik toe.____
U al - leen door-grondt mijn hart,
U be - hoort het toe.
Laat mijn hart steeds vu - rig zijn,
U laat nooit al - leen.____
Ab - ba, Va - der, U al - leen
U be - hoor ik toe.____

2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.