

Liedblad voor de morgendienst van 8 september in de Oosterholthoeve

Voorganger: Dr J. van Holten

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 84: 1 en 5

Zingen: Lied 276: 1, 4, 5 en 6 (Weerklank)

1 De vreug-de voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons ge-schiedt.
God roept zijn naam o - ver ons uit
en wekt in ons het lied.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn
waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len
troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Schriftlezing: Psalm 23

Tekst: vers 5

Zingen: Lied 431 (OTH)

1. Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan.
(Refrein)

(Refrein)
Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.

2. U werd geschopt en geslagen,
Ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis.
(Refrein)

3. U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden,
nee Heer, dat begrijp ik niet.
(Refrein)

Collecte en zingen: Psalm 116: 1 en 4 (NB)

1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt, mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Zingen: Psalm 23a: 1, 2 en 4 (Weerklank)

1. De HEER is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken
aan waatren der rust.

2. De HEER is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me_als ik wankel,
Hij draagt me_als ik viel.

4. De HEER is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Zingen: Lied 326: 1 en 2 (bij de voorbereiding van de tafel)

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Zingen: Psalm 116: 1, 4, 7 en 10 (OB) (aan de tafel)

Zingen: Psalm 117 (NB)

Looft, alle volken, looft den HEER,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan!