

Liedblad voor de middagdienst van 8 september in de Dorpskerk

Voorganger: ds J.A.A Geerts

Dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 63: 1 en 2

Zingen: Psalm 103: 1 en 6

Zingen: Psalm 86: 4 (Weerklank)



4 Leer mij naar uw wil te han-delen,



laat mij in uw waar-heid wan-delen.



Voeg ge - heel mijn hart te-zaam



tot de vrees van u - we naam.



HEER mijn God, ik zal U lo - ven,



hef - fen 't gan-se hart naar bo - ven.



Ja, uw naam en ma-jes-teit



loof ik tot in eeu-wig-heid.

Schriftlezing: Filippenzen 3: 17 – 4: 1

Tekst voor de prediking: Filippenzen 3: 20

Collecte en zingen: Psalm 17: 3, 7 en 8

Zingen: Psalm 130: 3 en 4

Zingen: Lied 214 (Weerklank)

1.Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heeal.
(Refrein)

2.Eens zal op de grote morgen
't mensdom zwijgen eind'lijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
'Wat deed u om mijnentwil?'
(Refrein)

3.Eens zal op de grote morgen
Jezus' macht worden erkend: ?
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods Woord geen leugens kent.
(Refrein)

Refrein:

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?