

Liedblad voor de avonddienst van 8 mei in de Dorpskerk

Aanvang: 18.30 uur

Predikant: Ds. W.J. Dekker

Zingen: Weerklank 9



2.Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.

Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3.U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

4.Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

Zingen: Weerklank Ps. 139:1 en 8

1.HEER, die mij *ziet zoals ik* ben,
dieper *dan ik mijzelf ooit* ken,
kent Gij mij, *Gij weet* waar ik ga,
Gij *volgt mij waar* ik zit of sta.
Wat mij ten *diepste houdt* bewogen,
't ligt alles *open voor* uw ogen.

8.Ik loof U *die mijn schepper* zijt,
die *met uw liefde mij* geleidt,
Gij hebt mijn *oerbegin* aanschouwd,
in 't *diepst der aarde* opgebouwd.
Niets blijft er *voor uw oog* verborgen.
Ja, Gij *omringt mij met* uw zorgen.

Zingen: Psalm 64:10

Schriftlezing: Genesis 4:1-12
Mattheüs 5:21-24

Tekst: Genesis 4:9a

Thema: Respect voor het leven

Zingen: Weerklank Ps. 19:5 en 6

5. Het *woord* van uw vermaan
neem *ik* gehoorzaam aan;
het *is mijn* richtsnoer, HEER.
Elk *die op* U vertrouwt,
zich *aan uw* wetten houdt,
zal *leven* tot uw eer.
Maar, *HEER*, wie kent de maat
van *zijn* verborgen kwaad,
wie *kan zichzelf* doorgronden?
Verlos en heilig mij,
o *HERE*, spreek mij vrij
van *mijn* verborgen zonden.

Zingen: Psalm 133:1 en 3

Zingen: Weerklank 429:1, 3 en 4

1 Geef vre-de, Heer, geef vre - de,
de we-reld wil slechts strijd.
Al wordt het recht be - le - den,
de sterk-ste wint het pleit.
Het on-recht heerst op aar - de,
de leu-gen tri-om-feert,
ont-luis-tert el - ke waar-de,
o red ons, ster-ke Heer.

6. Houd *alle* overmoed,
die *mij licht* struiklen doet,
toch *altijd* ver van mij.
Maak *mij ootmoedig*, HEER,
dan *leef ik* tot uw eer,
van *grove* zonden vrij.
O, *laat al* wat ik zeg
en *wat ik* overleg,
U *welgevallig* wezen.
U, *HEER*, die mij verblijdt
en *die mijn* rotssteen zijt,
Verlosser, *hoog* geprezen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vrede stichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

