

Liedblad voor de morgendienst van 8 december in de Oosterholthoeve

Voorganger: ds v/d Velden, Bediening Heilig Avondmaal (2^e Adventszondag)

Zingen: Gezang 108: 1, 2 en 6 (Weerklank)

1. Heiland kom, o kom met haast,
laat de wereld zijn verbaasd,
dat in U, o kind der maagd,
God in liefde naar haar vraagt.

2. Hij verlaat zijn hemels rijk,
Hij, Gods Held, wordt ons gelijk,
heeft zich pracht en praal ontzegd
en begint op aard zijn weg.

6. Loof nu elk op hoge toon
God de Vader, God de Zoon,
God de Heil'ge Geest, altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 65: 1 en 2 (NB)

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Zingen: Psalm 132: 9, 10 en 11

Schriftlezing: Psalm 132: 13 – 17, Lukas 1: 68, 69

Tekst: Lukas 1: 69

Zingen: Lied 557 (OTH)

(Refrein)

Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

1. Ze zeggen allemaal: je kan niks doen,
je bent een oen;
ze trekken altijd aan mijn paardestaart,
ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,
ik leer het nooit.
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg.
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. (Refrein)

2. Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom;
mijn bloes zit onder de spaghettimix,
ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn,
ik mag er zijn.

Al zegt mijn broertje steeds: wat stout ben jij,
God houdt van mij, God houdt van mij.

Ik weet dat de Vader mij kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Collecte en zingen: Lied 48: 1 (Weerklank)

Lof aan de God van Israël,
de HERE, die zijn volk gedenkt
en in zijn liefderijk bestel
ons aanziet en verlossing schenkt.
Hij komt tot ons met grote kracht
en wat reeds eeuwen werd verwacht,
dat wil Hij nu bewerken:
in 't huis van David, zijn verkoren knecht,
verrijst een hoorn van heil en recht,
zoals het vroeger reeds was toegezegd.

Zingen: Lied 326: 1, 2 en 5 (Weerklank)

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg m' in uw liefde, Heer, en zegen mij.

Zingen: Psalm 103: 2

